



LAATSTE DIENST IN DE JULIANAKERK

14 april 2024, JAARGANG 7, NR. 15

www.pgsassenheim.nl

KERKDIENST(EN)

10.00 uur Julianakerk

Predikant : Ds. Marius van Duijn

Ouderling van dienst : Jaap Kruik

Organist : George Germans

Lector : Maaïke Vlucht

Koster : Wim Koning

Collectes : ➤ **Tijdens de kerkdienst, via de kerkapp of de website:**

Zending, Kerk en Diaconie

➤ Via de kastjes, de kerkapp of website: De Voedselbank

Koffiedrinken : Ontmoeting na de dienst onder het genot van koffie/thee/limonade

19:00 uur Dorpskerk : geen dienst



MEDEDELINGEN

Informatie over de dienst op 21 april 2024

Zondag 21 april 2024 zetten wij onze lange traditie van samen kerk zijn voort in de Dorpskerk. Om half tien begint een wandeling van de Julianakerk naar de Dorpskerk en dragen we de liturgische objecten die op 14 april uit de Julianakerk worden gedragen naar de Dorpskerk. Dus als u wilt meelopen, graag voor 9.30 uur bij de Julianakerk aanwezig zijn. De dienst in de Dorpskerk begint om 10.00 uur en ds. Martin Koster gaat voor.

Als de kerk vol is, is er gelegenheid om de dienst via de beam en stream te volgen vanuit Het Venster.

Na de dienst gaan we lopend via de Hortuslaan naar de ingang van Het Venster, waarna we als gemeente het gebouw in gebruik nemen.

Kerken in de Dorpskerk (1): neem uw Liedboek mee

Zondag 21 april is er een orde van dienst waarin alle liederen staan afgedrukt. De zondagen erna is het verzoek om uw eigen Liedboek mee te nemen. We werken vooralsnog niet met beamers in de Dorpskerk. Wel is de kerkdienst thuis via de livestream te volgen en worden via de beamer de liederen getoond.

Kerken in de Dorpskerk (2): parkeermogelijkheden

Rondom de Dorpskerk zijn er verschillende parkeermogelijkheden. Sowieso zijn er parkeerplaatsen op de Hortuslaan, de Hoofdstraat en de (25) parkeergarage van Het Venster. Daar kunt u ook de fiets stallen. Tevens kunt u - met dank aan de fam. Vliem - parkeren of de fiets te stallen op het (parkeer)terrein van Uitvaartcentrum Vliem. En bij goed weer, kom op de fiets!

Uitnodiging pastoraatsgroep 50+: Presentaties van stichting Oud Sassenheim 18 april

Op donderdag 18 april organiseert de Pastoraatsgroep 50+ een avond waar de stichting Oud Sassenheim een tweetal presentaties gaat geven. Dit vindt plaats in gebouw De Coy, Kagerdreef 72 Sassenheim. Frans van de Wiel zal voor de pauze een presentatie geven over "Wandelen door heden en verleden", na de pauze volgt een presentatie uit de bekende serie "Kent u ze nog, de Sassemers". De avond start om 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en na te praten onder het genot van een drankje. Iedereen is van harte uitgenodigd. Om te weten op hoeveel belangstellenden wij kunnen rekenen graag aanmelden, uiterlijk tot 17 april, via: pgsgroep5065@gmail.com.