

Protestantse Gemeente Sassenheim

Februari 2024



Op weg





Waar je voorraden zijn...

Enkele jaren geleden bezocht ik de Montfortkapel in Oirschot. Terwijl we rondliepen en het schilderwerk bekeken met zoveel gezichtsuitdrukkingen van lief en leed, en de glas in lood ramen waaronder drie aartsengelen, liet mijn metgezel me een foto zien van enkele andere kapellen waar hij ooit was geweest. Direct troffen mij een paar foto's van de buitenkant en de binnenkant van de zogenaamde Broeder Klaus kapel in de Eifel. Achter de bouw van deze kapel zat een heel verhaal dat ik hier graag aan u doorgeef.

De Broeder Klauskapel is uit dankbaarheid gesticht door het boerenechtpaar Hermann-Josef en Trudel Scheidtweiler. Zij wilden tussen de akkers

graag een kapel laten bouwen, gewijd aan Nicolaas van Flüe (Broeder Klaus). Deze Nicolaas was de schutspatroon van een katholieke jeugdorganisatie waar het echtpaar nauw mee verbonden was. Maar hoe moesten ze het aanpakken? In september 1998 verscheen in de Frankfurter Allgemeine een artikel over de bouw van het bisschoppelijk museum in Keulen. Het zou gebouwd worden naar een ontwerp van de Zwitserse architect Peter Zumthor. Het echtpaar stuurde, zonder te weten dat het om een beroemd architect ging, een brief naar Zumthor met de vraag of hij een kapel gewijd aan Nicolaas van Flüe voor hen kon bouwen. Zumthor antwoordde dat zijn honorarium hoog zou zijn, dat hij uitsluitend in een moderne, minimalistische stijl bouwt en dat hij gewoonlijk alle details zelf wil bepalen. Maar omdat toevalligerwijs Nicolaas van Flüe de patroonheilige van Zwitserland is en ook de favoriete heilige van zijn moeder, wilde hij wel met hen in zee. Naar verluidt heeft Zumthor voor het ontwerpen van deze kapel uiteindelijk geen honorarium gevraagd.

Het bijzondere bouwwerk staat in open akkerbouwland en is tegen lage kosten gebouwd door boerenfamilies uit de omgeving en vrienden van

het echtpaar.

Voorraadschuur

Voordat ik op één van de volgende bladzijden beschrijf hoe de kapel gebouwd is, wil ik vanwege de buitenkant van de kapel die op een voorraadschuur lijkt, stilstaan bij iets waar iedereen in zijn of haar leven mee te maken krijgt: de voorraden van je hart en de zoektocht om bepaalde voorraden los te laten en nieuwe voorraden in je hart aan te leggen. Want vroeg of laat merkt een mens voorraden te bezitten waar hij of zij eigenlijk helemaal niet zo blij mee is. Voorraden waar je lastig van loskomen kunt. Je hart is op een bepaalde manier verstrengeld met aangelegde voorraden, ook als ze je gaan tegenstaan. Je hebt in je jeugd bijvoorbeeld geestelijke liederen en liedjes

aangeleerd waar je nu weinig meer mee hebt. Zorg dan dat je altijd jouw geliefde *zelf-aangelegde-voorraad* dicht bij de hand hebt en dat deze bekend is bij je liefsten zodat die voorraad eventueel te zijner tijd mee kan gaan naar het verpleeghuis. Of je hebt een voorraad alcohol in huis, maar weet bij god niet je hoe zonder hulp van je drankprobleem af kunt komen. Neem dan de drempel om hulp te vragen, kick af en zoek met een goede begeleider naar andere voorraden waar je je hart van harte aan wil gaan geven. Of je wordt overstelpt door verdrietige of pijnlijke herinneringen. Door zelf, vanuit je eigen wil, andere voorraden aan te leggen, kun je tegenwicht bieden aan oude onwenselijke voorraden, oude verraderlijke 'schatten'. Misschien kun je ze zelfs achter je laten.

Troost

Als je hier met nieuwe wilskracht mee aan de gang kunt gaan, dan ben je bezig om een gerichtheid van je hart te veranderen, met andere woorden, om troost te vinden. De Veertigdagentijd - die in 2024 op woensdag 14 februari begint - is een jaarlijks terugkerende oefentijd. Je oefent je bijvoorbeeld in wilskracht om, als de tijd daar is,



genoeg kracht te hebben om te handelen, om
jezelf te vernieuwen, door het vuur te gaan, om
te keren, op te staan.

(lees verder over de bouw van de kapel onder Nu

hier dan daar predikant op blz.3)

ds Martin Koster

agenda - agenda - agenda - agenda

Elke maandag : Wandelgroep, start om 13.30 uur vanuit de Witte Zaal.

Elke dinsdag : HobbyGroep in de Witte Zaal van 10.00-12.00 uur. Ook voor u die een kopje koffie wil drinken en graag met iemand in contact wil komen.

dinsdag 20febr. : Vesper in de Veertigdagentijd om 19.15 uur in Sint Pancratiuskerk

dinsdag 27febr. : Vesper in de Veertigdagentijd om 19.15 uur in Sint Pancratiuskerk

dinsdag 5 maart : Vesper in de Veertigdagentijd om 19.15 uur in Sint Pancratiuskerk

woensdag 6 maart : Film op weg naar Pasen om 20.00 uur Blauwe Zaal

maandag 11maart : Voorstelling 'In Gods naam' om 16.00 uur en 20.30 uur in Theater
Floralis te Lisse

dinsdag 12maart : Vesper in de Veertigdagentijd om 19.15 uur in Sint Pancratiuskerk

woensdag 13maart : Bloemenschikken in de Veertigdagentijd om 10.00 uur en om 19.30
uur bij Bloomdezijs, Warmond

dinsdag 19maart : Vesper in de Veertigdagentijd om 19.15 uur in Sint Pancratiuskerk

dinsdag 20maart : Film op weg naar Pasen om 20.00 uur Blauwe Zaal

dinsdag 26maart : Vesper in de Veertigdagentijd om 19.15 uur in Sint Pancratiuskerk

zondag 24maart : Passieconcert 'Stabat Mater' door Schola Cantorum om 20.00 uur

*Kringloopwinkel : Kagerdreef 90; woensdag 13.30-16.30 uur en zaterdag van 10.00-16.00 uur. Inle-
veren van goederen op Kagerdreef 51A*

*Gebedsgroep : Eenmaal in de 2 à 3 weken om 19.30 uur op de kleine of grote Jeugdzolder ingang
links van de Witte Zaal (data en plaats worden vermeld op de Zondagsbrief)*

De volgende 'Op weg' verschijnt op 27 maart

Kopij voor dit nummer moet uiterlijk maandag 18 maart

binnen zijn. Handgeschreven kopij graag in een envelop met duidelijke vermelding

'kopij Op weg' op de Julianalaan 6. Kopij per e-mail inleveren: opweg@pgsassenheim.nl



De bloemen uit de kerk gingen met een groet naar....

07-01
14-01
21-01
28-01
04-02



Predikanttekeningen



Nu-hier-dan-daar predikant

Maaltijd & Gesprek

Tot aan Pasen, in februari en maart, zijn er drie bijeenkomsten van de jongerengroep Maaltijd & Gesprek. We gaan in gesprek over 'Vrij of gevangen' en wat daar tussenin zit. De tweede keer is collega predikant Jan-Willem Korpelshoek te gast, werkzaam in jeugd detentiecentrum Teylingereind. Hij zal met de jongeren in gesprek gaan over het thema vanuit zijn ervaringen met jong-

eren die in de gevangenis terecht zijn gekomen. We verkennen tijdens dit drieluik onder andere de Tien Geboden. Hoe helpen die om ergens tussen vrij-of-gevangen een weg te vinden. Anders gezegd, hoe worden wij vrije en verantwoordelijke medemensen.

Tien Woorden of Tien Geboden aan de mensen gegeven om richting te vinden voor het leven									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Ik ben de Aanwezige, jouw God, een God die bevrijdt</i>	<i>Je zult geen andere goden dienen</i>	<i>Je zult Mijn Naam niet zomaar noemen</i>	<i>Houd samen één wekelijkse rustdag</i>	<i>Eer je vader en moeder opdat jij zult leven</i>	<i>Je zult niet doodslaan</i>	<i>Je zult geen overspel plegen</i>	<i>Je zult niet stelen</i>	<i>Je zult geen vals getuigenis spreken</i>	<i>Je zult niet begeren wat van anderen is</i>
Word in Gods Naam wie je bent: een verantwoordelijk en vrij mens.	Leef het leven en sta open voor verrassingen want het leven wil zich vernieuwen. Ontrafel het kwade & vertrouw op de doorwerking van goede daden.	Wees creatief, heb mededogen en wees rechtvaardig, dan doe je recht aan de naam van God, die Liefde is.	Denk eraan dat je minstens één dag per week echt vrij mens zult zijn. Gun ook anderen zo'n weekdag.	Eer je vader en moeder, je opvoeders, zo goed mogelijk <i>kennen</i> want daardoor leer je jezelf kennen. Het zal je helpen om <i>jouw eigen weg</i> te vinden in het leven.	Sla niemand dood want dan keert het leven zich tegen je en verspeel je je vrijheid.	Blijf trouw aan je beloften. Blijf trouw aan de mensen die jij trouw beloofde en respecteer de relaties van anderen.	Steel niet. Heb weet van je hebzucht, je roofzucht, en wees er meester over	Spreek geen onwaarheid over een ander.	Wees niet jaloers op wat een ander heeft. Wees niet afgunstig op wie een ander is. Maar: word wie je bent: een mens die vrij en verantwoordelijk staat tegenover anderen en vrij en verantwoordelijk tegenover God.
Een eerste bewerking kwam tot stand in een catechesegroep in het najaar van 2001 - M. Koster, Capelle aan den IJssel / Honselersdijk/Den Haag (zie Ex 20 en Deut 5)									

Waar je voorraden zijn.... (vervolg van blz.1)

Bouw van de Broeder Klaus kapel

Wie wilskracht zoekt om oude voorraden los te laten en nieuwe aan te leggen, die zou een pelgrimstocht kunnen ondernemen naar de Broeder Klaus kapel in de Eifel: zeven uur wandelen

vanaf Bonn, zeventig kilometer fietsen vanaf station Kerkrade. Tijdens de tocht en in de kapel zou ook duidelijk kunnen worden wat voor jou behulpzaam is om je hart te veranderen, en aan welke nieuwe voorraden je je hart van harte zou

willen geven. Waarom een tocht naar de Broeder Klaus kapel? Deze kapel lijkt op een hoge voorraadschuur en staat midden in gras- en akkerland. De vorm van de wanden aan de binnenkant van de kapel zijn gemaakt met behulp van honderdtwintig boomstammen. De eerste stammen waren zo'n vier meter hoog en werden op een harde ondergrond van een tin-lood legering in twee rijen tegen elkaar gezet. Ze vormden een soort toegang van een paar meter lang.



Vervolgens werd elke boomstam telkens een stukje hoger totdat de laatste stammen zo'n twaalf meter hoog waren met bovenaan een opening in de vorm van een druppel of kaarsvlam.

Om de stammen heen werd een loodrechte bekisting aangebracht in vierentwintig stappen. De ruimte tussen de bekisting en de boomstammen werd telkens gevuld met stampbeton. Elke laag moest uitharden wat bij elkaar een jaar duurde. In elke laag werden holle staven gestoken om de bekisting bij elkaar te houden. Aan de binnenkant werden deze 350 holle staven afgesloten met mondgeblazen glasbolletjes wat het effect zou gaan geven van een sterrenhemel om je heen. Toen alle lagen goed uitgehard waren en de laatste bekisting werd weggenomen stond er voor het oog een grote betonnen voorraadschuur met aan de binnenkant honderdtwintig boomstammen.



Door het vuur gaan

Toen werden de boomstammen in brand gestoken. Na enige weken was het vuur gedoofd en de kapel afgekoeld en klaar. Het interieur verradt nog altijd de oude voorraad boomstammen. Hun afdruk blijft.



Op zo'n plek zou je geestkracht kunnen opdoen om oude voorraden los te laten en nieuwe op te bouwen. Een begin misschien van tegenwicht tegen herinneringen van schaamte, verdriet of pijn. Een begin richting nieuwe blijde ervaringen van menselijk contact die tegenwicht bieden aan het oude.

Een begin van een kostbare voorraad om je hart opnieuw te richten. Want - volgens een woord van Jezus - waar je voorraad is, waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. En waar je hart is, daar zal je wezen vervuld mee raken.

De Veertigdagentijd - die in 2024 op woensdag 13 februari begint - is een jaarlijks terugkerende oefentijd. Je oefent je bijvoorbeeld in wilskracht om, als de tijd daar is, genoeg kracht te hebben om te handelen, om jezelf te vernieuwen, door het vuur te gaan, om te keren, op te staan.

In memoriam

Gre Slootweg-Vries

Op zaterdag 6 januari is overleden in de leeftijd van 93 jaar Geertje Maria Slootweg-Vries, weduwe van Jacob Slootweg. Geboren en getogen in Maassluis als oudste dochter met vier jongere broers ging ze daar naar de lagere school en kon vanwege de oorlog maar één jaar vervolgonderwijs genieten. Graag had ze verder geleerd maar na de oorlog was ze hard nodig in de huishouding. Daarbij deed ze ook nog een opleiding tot coupeuse, werkte in een kledingzaak en heeft dienst gedaan als koffiejuffrouw op het kantoor van Smit en Co (nu Smit internationale). Met Jaap die ze op vakantie leerde kennen, is ze getrouwd en neergestreken op de Frankenhorst te Sassenheim. Daar heeft ze bijna haar hele verdere leven met vreugde gewoond. Samen met haar man bracht ze twee kinderen groot. Ze bouwde een actief leven op: de kerk, de buurt, de burens, de kringloopwinkel, ze ging naar de seniorenvereniging, de Zonnebloem en naar de Nederlandse Christelijke Vrouwen Bond. Ze was graag bezig als huisvrouw. Kunstig kon ze borduren, en ook herstelde en maakte ze kleding voor familie, voor de kinderen, voor vrienden en kennissen. Het gemis van haar man die in 2018 overleed, verwerkte ze mede door goede vriendschappen en meedoen met activiteiten. Het laatste jaar moest ze ook een goede vriendin missen en was de laatste maanden aangewezen op zorg in de Bernardus waar ze nog graag onder de mensen was. De vogels en de bloemen van de Frankenhorst nam ze mee als mooi borduursel.

Correspondentie adres: Slotlaan 12, 2171 TB

Sassenheim

In memoriam

Joke Wolff-van de Griend

Op zondag 7 januari 2024 is overleden in de leeftijd van 88 jaar Petronella Johanna ~ Joke ~ Wolff-van de Griend, weduwe van Jan Wolff.

Geboren in 1935 in Padang in Indonesië en opgegroeid in een gezin met drie kinderen werd Joke al op jonge leeftijd geconfronteerd met oorlogsleed vanwege gevangenschap in Japanse interneringskampen. Gevolg van de oorlog was ook dat schoolgaan en studie verschillende keren onderbroken werd. Na het afronden van de kweekschool ging ze voor de klas en leerde in Den Haag als jonge lerares Jan kennen en zijn twee kinderen. Ze trouwden, woonden op meerdere plekken in de wereld vanwege Jan's werk voor de KLM en breidden hun gezin uit met nog twee zoons. Veel heeft ze gereisd en daar hield ze ook van. Blij was ze met haar familie en

verder uitbreidende gezin, en ook heel gelukkig met haar burens. Haar kinderen brachten haar in herinnering als een vrouw die graag luisterde, iemand met een duidelijke eigen wil maar niet opdringerig, graag bridge spelend, graag actief voor de kerkelijke gemeente. Ze hield van mode, kleren en handwerk, van lezen en van koken - vooral Indisch, had liefde voor haar tuin met de vogels en de vele prachtige bloemen.

Correspondentieadres: Linge 54, 2911 EK Nieuwerkerk aan de IJssel



Martin Koster

ambulant predikant

tel: 070 4065871

e-mail: m.koster@kpnplanet.nl

In principe op maandag en dinsdag in Sassenheim

De voorzitter schrijft....



Het is/lijkt nog maar zo kort geleden de periode van advent, kerst, oud & nieuw. En intussen is de maand januari '24 alweer voorbij. Februari is gaande en het voorjaar nadert. De tijd vliegt voorbij.

Heeft u in januari de erediensten bijgewoond in de Julianakerk en de Dorpskerk? Bent u gesterkt huiswaarts gegaan na het bezoeken van de erediensten? Weet u het nog de eerste dienst in 2024 met ds. Van Houwelingen 'Neos of Kainos'? Het woord nieuw in het Grieks maar toch wezenlijk verschillend in de uitleg hiervan. De avonddienst waarin pastor Maurits de Ridder voorging als vervanger van ds. Tim Moll, getroffen door een ingrijpende medische complicatie. Wonderwel, met de kracht van Hem, is Tim weer heel snel 'onder de mensen'. Een week later het thema 'Be Curious, wees nieuwsgierig'. Een indrukwekkende doopdienst met voorganger ds. Martin Koster met de krachtige woorden van de moeder Evanne Stad van dopeling Rosemee. Vervolgens de dienst van Eenheid & Gebed met pastor Hans van Wijk en – hoe bestaat het, wonderen bestaan echt – ds. Tim Moll.

De laatste zondag in januari de viering van het Heilig Avondmaal met ds. Marius van Duijn. En om de rij van diensten te sluiten: 'bent u tijdens de dienst van 4 februari met ds. Korpelshoek ook

(aan)geraakt door de woorden die zijn gesproken'?!'

Enkele diensten hadden een liturgie en tijdsduur van zo'n 1,5 uur en moet u zeggen 'ouderwets prettig lang'. Door de liederen die met elkaar worden gezongen, de woorden die worden gesproken en de onverwachte liturgische elementen tijdens de diensten. En aan het einde van de dienst de Zegen voor de dagen van de week die gaat komen. Het waren zegenrijke diensten.

Diaconie & doelen

Onze Diaconie is uitermate bewust en gericht doende om de diaconale doelen en collecten onder de aandacht te brengen. Het aantal doelen reduceren en deze met een goede uitleg tijdens de eredienst bewust laten 'landen' in onze kerkelijke gemeente. En visualiseren wat de opbrengst is lopende het gekozen doel. Voor dit kwartaal is dit o.a. het Hospice Bollenstreek, van harte bij u aanbevolen via de kastjes in de kerk, kerkapp of website. Daarnaast doelen als Mercy Ships, Nood in de Wereld naast de voor u bekende collecten voor de kerk. U leest erover in de wekelijkse Zondagsbrief maar ook tijdens de regelmatige uitleg tijdens de eredienst. Goed initiatief van de Diaconie.

Gemeentemiddag & avond, 28.02.24

Uitwerking Beleidsplan 'Venster op onze Toekomst'

Begin november '23 bent u tijdens de gemeenteavond/middag geïnformeerd over het nieuwe kerkelijk beleidsplan 2024-2028 'Venster op onze Toekomst'.

Op de interactieve gemeenteavond/middag heeft u tientallen gedachten en ideeën genoemd op basis waarvan PG Sassenheim een kerkgemeenschap 'naar buiten kan zijn', een missionaire gemeente wil zijn. Een werkgroep bestaande uit enkele gemeenteleden heeft alle ideeën besproken.

Tijdens een te houden gemeenteavond/middag wordt samen met u hieraan een vervolg gegeven om te komen tot het jaarplan '24.

Hiertoe is een datum gepland en wel:

Woensdagmiddag 28 februari: van 14.30 - 16.00 uur.

Woensdagavond 28 februari: 20.00-21.30 uur.

U wordt van harte uitgenodigd voor de opnieuw interactieve gemeentemiddag/avond, 28.02.24.

Er zij licht

Bij de problematiek van wel/geen stroom voor Het Venster schoot me de tekst van Genesis 1, vers 3-5 binnen. De tekst van 'er zij licht'. God zag dat het licht goed was en God maakte de scheiding tussen licht en duisternis, tussen dag en nacht. Wellicht een verkeerde vergelijking maar - als genoemd - deze kwam bij me binnen. Tot een ieders verrassing heeft Liander eind december aangegeven de stroom eerder dan de latere (verkeerde) planning te kunnen aansluiten. In de afgelopen weken zijn er al voorbereidende werkzaamheden geweest die moeten resulteren in 'het naar binnen brengen van de stroomkabel' in de 2^e week van februari. We laten ons 'verrassen'. Hierna volgt de oplevering van de aannemer c.q. werken alle installaties en kan Het Venster - na het op orde brengen van hetgeen nog niet goed is - in gebruik worden genomen. Helaas kan er met het verschijnen van deze 'Op weg' nog geen finale planning worden gegeven van het kunnen gebruiken, officiële opening van het gebouw en kerken in de Dorpskerk. Na de oplevering door de aannemer is er nog de verhuizing van de goederen en materialen die nodig zijn in o.a. Het Venster. Lopende dit kwartaal, mogelijk begin 2^e kwartaal, wordt de Julianakerk verlaten en gaat PG Sassenheim voor de volle 100% kerk zijn in de Dorpskerk en Het Venster, in het centrum van Sassenheim.

Beeldmateriaal & Privacy

Zo af en toe wordt er een foto of beeld op het kerkelijk erf gepubliceerd waar de personen die daarop staan afgebeeld door 'verrast' worden. 'Had liever niet gehad dat deze foto of beeld van mij was gepubliceerd'. En dit laatste dienen we met elkaar te voorkomen.

Maak gebruik van beeldmateriaal, maar vraag het na bij de desbetreffende persoon/personen als het

gaat om het openbare deel berichten op website, kerkblad, facebook, e.d.

Een toelichting hierbij.

PG Sassenheim wil er niet zo zakelijk en strikt mee om gaan dat het gemeenteleden weerhoudt een foto bij een bericht toe te voegen. Het



gebruik van beeldmateriaal is immers positief in de communicatie omdat het sfeer en een goed beeld geeft van een activiteit of het doel van het bericht. Schroom dus niet om beeldmateriaal te gebruiken in de communicatie. Maar vraag het na / vraag toestemming aan de personen die 'in beeld zijn'. Dit kan via een mailtje, telefoontje of berichtje. Bij grote groepsfoto's is dit niet altijd nodig, maar bij een specifieke foto van een (beperkt) aantal mensen wel. In de kerkapp PGsamen mogen wel foto's gedeeld worden, omdat dit binnen de eigen kerkelijke gemeente is en niet openbaar. Dit is zo afgesproken.

Bij enige twijfel, stem dan af met de persoon/personen die staan afgebeeld.

Fietsen op zondagmiddag

Met enige regelmaat pak ik op zondagmiddag de fiets om een ritje door de streek te maken. Even de wind door de haren, de zon in het gezicht en de natuur observeren of er al kleur op de velden en in bomen komt. Zo ook zondagmiddag 28 januari. Via de Oude Herenweg richting Keukenhof, De Zilk, Vogelenzang, Noordwijkerhout, Noordwijk en via Voorhout terug naar Sassem. Op het fietspad bij de KTS (mooi dat een ieder nog steeds KTS noemt terwijl het al jarenlang Teylinger College heet) wordt ik bijna aangereiden door een jonge vader eveneens op de fiets. Achterop een peuter in het stoeltje, naast hem een kind op een uitermate kleine kinderfiets en in zijn rechterhand een mobiel. Wellicht volgde hij een voetbalwedstrijd op het kleine scherpje van zijn mobiel? Wat hij zeker niet volgde was zijn fiets met achterop de kleuter, laat staan dat hij zijn zoontje op kinderfiets naast hem in de gaten

had. Word er een ietwat verdrietig van in het besef dat dit een dagelijkse gewoonte is van en door velen. Digitaal verbonden zijn met de wereld om je heen maar zeker niet verbonden zijn met het fietspad waarop je rijdt samen met je kinderen. 'Pa, neem toch eens een mobiel, het is zo lastig voor ons, je ben nooit te bereiken'? Een vraag die ik met enige regelmaat van mijn kinderen, van een ieder krijg. Ben en blijf eigen wijs (met twee woorden geschreven). Zo'n 'ding' is niet aan mij besteed.

En mooi dat ik mede daardoor met volle aandacht het zicht op de weg en de omgeving houd.

Ambtsdragers

Zoals bekend beslaat de termijn van een ambtsdrager vier jaar. Beter nog tweemaal vier jaar. Er zijn zelfs ambtsdragers die ervoor kiezen om een derde periode het ambt te vervullen. Dit jaar loopt van een negental de ambtstermijn van vier of acht jaar af. Het is aan de ambtsdragers om te kiezen voor een nieuwe termijn of om aan te geven te gaan stoppen met het ambtswerk. Gezien het feit dat er nu een 2-tal vacante plaatsen zijn, heeft dit alles de volle aandacht van de kerkenraad. En de kerkenraad gaat ervan uit dat dit ook de volle aandacht heeft van de kerkelijke gemeente. De afgelopen periode was pittig maar met de komende maanden in zicht van verhuizen, voortgang beroepingswerk, zal PG Sassenheim zich definitief in het centrum van Sassenheim vestigen. Een mooi vooruitzicht voor het toekomstige ambtswerk in een gemeente 'die haar plek heeft gevonden'. Houd de oproep in de gaten, u wordt binnenkort genodigd voor een informatieve avond omtrent het ambtswerk.

Kerk & ondernemers

Onlangs werd mij tijdens een huisbezoek een pas verschenen fraai jubileumboek overhandigd. Van een gerespecteerd Sassems bedrijf dat (bijna) 100 jaar in 4 generaties ondernemend is geweest. Een meer dan lezenswaardig boek, persoonlijk beschreven en gedocumenteerd. Bij het lezen wordt beseft met welke wilskracht en inzet is gewerkt, maar ook zichzelf en gezin wegcijferend om het bedrijf te laten bloeien en groeien. Om de klant tevreden te stellen en te houden. En de gedachte dat kerk en ondernemerschap gene-

raties lang onlosmakelijk met elkaar waren verbonden.

Bijzonder hierbij is de verzuiling in Nederland tot zo'n 40-50 jaar geleden. De herinnering gaat opnieuw terug naar Katwijk met de wetenschap dat het in Sassenheim niet anders geweest zal zijn. Een hervormd gezin en naast ons woonden mijn (latere) gereformeerde schoonouders.

In de schuur een kolenhok en minimaal tweemaal in de winter kwam de kolenboer (ds. Marius van Duijn weet hier alles van!) om het hok te vullen met kolen. Met bewondering keek ik dan naar de roetzwarte kolenboer met twee zakken kolen (elk een half mud) op de schouders. Met een soepele beweging werden de zakken geleegd in het hok. En die waren nodig want de winters waren streng. Of zoals mijn pa zei: 'jongens het heeft vannacht weer hard gevoren, de pook ligt stijf naast de kachel en de bloemen staan op het behang'. Naast ons kwam een andere kolenboer. Begreep dat niet en vroeg dan 'waarom brengt onze kolenboer geen kolen bij de bureu'. 'Die zijn van een andere kerk', was dan het antwoord van mijn pa. Heb het inderdaad niet begrepen want jaren later trouwde ik met mijn lieve buurmeisje van de andere kerk!

Terugkomend op kerk & ondernemers geldt dit ook zeker voor het kerkleven in Sassenheim. Welke ondernemer was vroeger niet prominent betrokken bij het kerkelijk leven? In het ambt, voor de financiering van kerkelijke zaken, in de kerkelijke organisatie. Het bedrijf, de werkorganisatie was als het ware een kerkgemeenschap in het klein. De basis van de ondernemer, de bedrijfsvoering was ook (sterk) afhankelijk van de eigen kerkelijke gemeenteleden. Ze werkten voor het bedrijf, kochten van het bedrijf of winkel. Het huis van de ondernemer werd gebouwd door een aannemer van dezelfde kerk. Het voorbeeld van de kolenboer is hiervan een voorbeeld en dat gold ook voor kruidenier, bakker, slager, kistenfabriek, aannemer en zelfs de kapper.

In het hiervoor genoemde jubileumboek lees ik de volgende tekstpassage:

'We waren gehoorzame kinderen, we zijn gereformeerd grootgebracht. Zondag tien uur kerk, twaalf uur zondagsschool, vijf uur kerk. Godsdienst speelde een heel belangrijke rol, elke dag Bijbellezen. Ik ging altijd naar de christelijke school, catechisatie, knapenvereniging, jongelingsvereniging, op twintig jaar belijdenis. Pasen, Pinksteren en Kerst werden gevierd. Geen kerstboom, geen paaseieren, sober! Wel de betekenis van de feesten, niet het eten was belang-



rijk'.

Kom daar nog eens om in 2024! Heb het jubileumboek in een dag uitgelezen.

VOG, Verklaring omtrent Gedrag

Op de website van PG Sassenheim komt u op de homepage het onderwerp 'Veilige Kerk' tegen. In de vorige kerkbrieven is daar al over geschreven. Naast vertrouwenspersonen, protocol en beleidsplan is nu ook gestart met de aanvraag van de 'Verklaringen omtrent Gedrag' en wel die voor de 25 ambtsdragers; de eerste VOG's zijn al afgegeven door Dienst Justis. De volgende stap zijn de aanvragen voor andere kerkelijke geledingen als Jongerenraad, oppas- en kinderverdiensdienst. Lopende 2024 wordt getracht een en ander op de juiste wijze in de kerkelijke organisatie in te bedden.

Teylinger kerken over 10 jaar

Als bekend is er de laatste jaren overleg met de Protestantse Gemeenten Warmond en Voorhout. Wat kunnen we met en voor elkaar betekenen in het kerk zijn binnen Teylingen. Een voorbeeld hiervan is de uitwerking van 'Veilige Kerk' door het clusterteam namens de gezamenlijke kerken in het afgelopen jaar. Hierbij heeft ook PG Kaag zich aangesloten. Met elkaar wordt nu gesproken over hetgeen hiervoor is genoemd waaronder het nadenken over de positie van de kerken over 10 jaar.

Hoe kunnen we elkaar versterken, wat is er nodig? U verneemt er meer over lopende 2024. Versterken en elkaar 'vasthouden' als protestantse kerkgemeenschappen maar zeker ook een open oog en oor hebben voor alle kerkgemeenschappen die er zijn binnen Sassenheim (Pancratius, Havenkerk) en Teylingen. Er is immers (veel) meer dat ons bindt dan dat ons scheidt.

Actie Kerkbalans

Op het moment dat deze tekst wordt geschreven zijn Karen, Saskia en Henk druk doende om het resultaat van de actie Kerkbalans in de administratie te verwerken. Zo'n 1.000 adressen zijn gelopen of hebben informatie ontvangen. Digitaal zijn er 400 aangeschreven en zo'n 600 enveloppen zijn door de wijklopers bezorgd en opgehaald. Wat een werk, zowel in de voorbereiding als ook in de verwerking en afronding. Met dank voor de vele werk van en door een ieder. Best wel spannend of het voor 2024 begrote bedrag mag worden ontvangen. Elk jaar is het

opvallend dat er nog steeds gemeenteleden zijn die geen bijdrage betalen met de gedachte 'maak geen gebruik van de kerk, dus een bijdrage is niet nodig'. In de trend van 'sport niet bij de vereniging, hoef dus geen contributie te betalen maar wil wel lid zijn'. Om aan alle onduidelijkheid een einde te maken. Ieder ingeschreven lid van PG Sassenheim en dus ook van de Protestantse Kerken Nederland (PKN) betekent voor PG Sassenheim een bijdrage aan de landelijke kerk. En het motto '24 van de landelijke actie laat aan duidelijkheid niets te wensen over 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'.

Dorpskerk open

Februari 2022 werd het initiatief genomen om op zaterdagmiddag de Dorpskerk te openen. De reden hiertoe was de inval van Rusland in Oekraïne. Na een aantal drukkere bezoekmiddagen



werd het bezoek minder, resulterend in max. 10 bezoekers per middag. Toch is het met dank aan de inzet van een aantal gemeenteleden steeds gelukt om de Dorpskerk te blijven openen met uitzondering van de zomerweken in juli en augustus. In het begin van 11.00 -15.00. Na een half jaar is dit van 13.00-15.00 uur geworden. Voor donderdag 8 februari zijn de betrokken groep gemeenteleden uitgenodigd om met elkaar na te denken tijdens het open zijn van de Dorpskerk nieuwe elementen toe te voegen. Hierbij wordt gedacht aan het maandelijks bespelen van het Goltfuss orgel en/of andere muzikale invulling (klassiek, koor). Als u een idee heeft, laat het coördinator Hanneke Jellema weten of meld dit bij Cees Faber. Opnieuw een mooi voorbeeld van initiatief nemen, de uitwerking daarvan en met elkaar uitvoeren in en voor onze kerkelijke gemeente en een ieder is hierbij welkom.

Op weg naar Pasen met Paasontbijt

Een vroege Pasen dit jaar en ook dit jaar wordt het Paasontbijt weer georganiseerd. De locatie is bij het schrijven van deze bijdrage nog niet bekend. Julianakerk of Het Venster? Maar dat moet u zeker niet beletten zich aan te melden. Opnieuw zo'n initiatief van enthousiaste gemeenteleden om als kerkgemeenschap samen te zijn, gevolgd door de eredienst met het feest van Opstanding. Meer hierover in de volgende Op weg. U bent er toch ook bij en als u dit leest nog

ruim de tijd om in de agenda te zetten: 'Paasont-
bijt, zondag 31 maart, Eredienst.

volbracht

Kees de Jong

De vreugde voert ons naar dit huis

Met in herinnering de vreugdevolle doopdienst van zondag 14 januari afsluitend met de woorden van het in deze dienst gezongen lied 280, vers 1 en 7. En mooi dat dit lied ook is gezongen in de dienst van 4 februari! Het ga u allen goed op weg naar het voorjaar en tot ziens in de kerk *De vreugde voert ons naar dit huis waar 't woord aan ons geschiedt.*

God roept Zijn naam over ons uit en wekt in ons het lied.

Dit huis slijt mét ons aan de tijd, maar blijven zal de kracht

die wie hier schuilen verder leidt tot alles is

Bedankt

Op zondag 28 januari kreeg ik de bloemen uit de kerk thuis bezorgd. Heel veel dank voor dit kleurrijke boeket.

Nu nog twee weken bestraling en dan verwacht ik in rustiger vaarwater te komen. Nogmaals dank met vriendelijke groet

Bernard Touber

Predikanttekeningen



Overleden

Op zaterdag 6 januari 2024 is, in SassemBourg, Rudolf Sije (Rudy) Alewijnse overleden, in de leeftijd van 84 jaar. Hij was de echtgenoot van Els Alewijns-de Groot en ze woonden tot voor kort op Teylingerlaan 39.

Rudy is in 1939 in Nederlands Indië op Ambon geboren, zijn vader was militair bij het KNIL. Als kind belandde hij met zijn moeder in een Jappenkamp, terwijl zijn vader elders krijgsgevangene was. In 1946 kwam de familie Alewijnse, herenigd, naar Nederland.

Daar ging de toen zevenjarige Rudy voor het eerst naar school. Op zijn zesde had hij al eens gezegd dat hij later voor mensen huizen zou gaan bouwen. Die ambitie heeft hij, zoals bekend, ruimschoots waargemaakt. Afgestudeerd als bouwkundige bij de Technische Universiteit is hij uiteindelijk architect bij de Rijksgebouwendienst geworden.

Tijdens zijn studie ontmoette hij Els, met wie hij in 1965 is getrouwd. Ze werden gezegend met



drie kinderen, hun partners en negen kleinkinderen. Met elkaar waren ze een heel gelukkig gezin. Rudy was een harde werker die, naast zijn werk als vrijwilliger, verschillende andere functies heeft bekleed. Hij is onder andere ouderling geweest in de kerk en ook lid van de Gemeenteraad. Wát Rudy ook deed, deed hij altijd met hart en ziel.

Op 13 januari hebben we in de Juliana-kerk God gedankt voor zijn leven en voor alles wat hij voor zijn geliefden maar ook voor heel veel andere mensen heeft mogen betekenen. Daarna zijn we hem bij de Dorpskerk gaan begraven, in het geloof en het vertrouwen dat hij voor altijd in Gods liefde geborgen mag zijn.

Overleden

Op 17 januari is Sijbrand Johannes (Siep) Eisenga overleden. Hij was echtgenoot van Hilda Eisenga-Schout en is 81 jaar geworden. Ze woonden op Wilgenlaan 15.

In 1942 is hij in Sassenheim geboren en heeft hier ook altijd gewoond. In 1972 is Siep met Hilda getrouwd. Ze kregen drie dochters, hun partners en vijf kleinkinderen. Vanaf jonge

leeftijd, tot hij op zijn 59e van een welverdiende VUT mocht gaan genieten, is hij in verschillende beroepen werkzaam geweest. Daarnaast was hij op tal van plaatsen heel actief als vrijwilliger, bijvoorbeeld als ouderling in onze gemeente. Maar hij deed nog veel meer. Waarbij liefde voor zijn medemensen wel zijn grote drijfveer was.

Hij hield ook veel van zingen. Daarom heeft hij in verschillende koren gezongen, zoals het Mannenkoor en 'De Lofstem', waarvan hij ook voorzitter is geweest. Hij heeft ook, met dirigent George Germans, een paar keer, met veel succes, in Sassenheim een korendag georganiseerd. Hij was ook nog bestuurslid van de Koninklijke Christelijke Zangers Bond. Voor al zijn werk

heeft Siep een koninklijke onderscheiding mogen ontvangen.

Hij leefde als een dankbaar mens, ook toen hij erg ziek was. Tot het zo zwaar voor hem werd dat hij er naar verlangde naar God te mogen gaan. Op 24 januari hebben we in de Dorpskerk, voorafgaand aan zijn begrafenis, God gedankt voor zijn leven en voor alles wat Siep voor zijn geliefden, maar ook voor een heleboel andere mensen heeft mogen betekenen. Moge zijn nagedachtenis allen die hem nu zo moeten missen tot troost zijn.

pastor Maurits de Ridder

Kerkenraadsberichten

Stappen gezet

Processen vragen tijd, vooral omdat de uiteindelijke besluitvorming zo zorgvuldig mogelijk dient te gebeuren. Ook kan het vele werk soms voor een langere duur van een proces zorgen. Tijdens de vergaderingen van de Brede Kerkenraad en de Kleine Kerkenraad konden in een aantal zaken stappen worden gezet. En dat betekent beweging.

Door diverse omstandigheden was het er nog niet van gekomen: de behandeling en goedkeuring van de jaarrekening van het College van Kerkrentmeesters over 2022. In normale jaren lukt het om die cijfers voor half juni besproken te hebben binnen het college en de Kerkenraad en voor te leggen aan de gemeente. Met name het vele extra werk binnen het college maakte dat het voor de jaarrekening over 2022 anders. In december waren de stukken klaar, maar was vanwege afwezigheid van de penningmeester en een communicatiestoornis met de scriba niet gelukt om ze ook in die maand af te handelen. Vooral om die reden werd er op donderdag 18 januari een extra vergadering gehouden van de Brede Kerkenraad om dit onderwerp te behandelen. Penningmeester Tewis Zandbergen gaf een toelichting op het boekjaar 2022. Punten die hij daarbij aanstipte, betroffen het vermogen dat in de begraafplaats zit en de toekomstplannen voor het vormen van een stichting waarin de begraaf-



plaats wordt ondergebracht en waarover het College van Kerkrentmeesters zich dit jaar zal buigen. Tevens het beleid van het CCBB inzake bestemde reserves, waarbij het advies is om deze af te bouwen en deze om te vormen tot algemene reserves. Door de heren Piet van der Salm en Rien van Elsacker is de kascontrole uitgevoerd. Zij hebben enkele adviezen gegeven, waarmee de penningmeester uit de voeten kan. De Brede Kerkenraad stemde in met deze jaarrekening. Elders in 'Op weg' zal de penningmeester aangeven wanneer er een mogelijkheid is voor gemeenteleden om de jaarrekening in te zien. Ook werd de begroting van het College van Kerkrentmeesters behandeld en van een toelichting voorzien. Daarbij kon de penningmeester melden, dat door de besluiten die de afgelopen jaren zijn genomen ten aanzien van de inkomsten en uitgaven, het is gelukt om een begroting op te stellen die sluit met een klein overschot. De penningmeester benadrukte dat de zorgelijke geluiden die soms klinken over de financiële positie van PG Sassenheim niet nodig zijn. Ook met de begroting voor 2024 is door de Brede Kerkenraad ingestemd.

Keuze gevraagd

Afgelopen jaar is door de Kerkenraad een nieuw Beleidsplan opgesteld, bestemd voor de periode 2024-2028 en getiteld Venster op de toekomst. Tijdens de Gemeenteavond van 7 november is dit plan aan de aanwezigen gepresenteerd. Daarbij is een aantal suggesties gedaan voor aanpassing van het plan. Deze zijn door de scriba in het plan

verwerkt. Daarin kon de Brede Kerkenraad zich vinden. Binnenkort zal de eindversie digitaal en in papieren versie beschikbaar zijn.

Ook krijgt de Gemeenteavond nog een vervolg vanwege de vele suggesties die zijn gedaan voor het Jaarplan 2024. De resultaten daarvan zijn door Jaap de Ruijter, Mirjam Betting en Arjet Vriend geïnventariseerd en samengevoegd. Woensdag 28 februari is er een middag- en een avondbijeenkomst waar u wordt gevraagd om aan te geven welke drie onderwerpen u belangrijk vindt.

Ook is in 2023 door de Brede Kerkenraad een profielschets opgesteld. Deze bestaat uit een uitgebreide en een korte versie. De Beroepingscommissie heeft met name naar die korte versie nog eens goed gekeken en stelde aan de Brede Kerkenraad een wat meer concrete tekst voor. Daarmee is van harte ingestemd.

Gezocht: nieuw talent

Elk jaar wisselt de Kerkenraad van samenstelling. Voor een deel van de ambtsdragers is een periode van vier of acht jaar verstreken. Aan hen om aan te geven of zij hun werk willen voortzetten of willen beëindigen. Dit jaar geldt voor negen ambtsdragers dat hun periode van vier of acht jaar is verstreken. En dat zal sowieso betekenen dat we komend najaar een aantal nieuwe ambtsdragers willen bevestigen. Te meer omdat er ook nog steeds een aantal vacatures niet is ingevuld, die we wel graag ook ingevuld zouden willen zien. Twee jaar geleden hebben we in het voorjaar een informatieavond gehouden voor gemeenteleden die in een ambt geïnteresseerd zijn, maar voordat ze op de vraag positief reageren eerst wat meer informatie willen. Dat gaan we komend voorjaar ook doen. Datum en tijd volgen binnenkort. Een goede gelegenheid om te bepalen of het beeld dat u heeft van een ambt overeenkomt met de werkelijkheid.

Ten slotte is de Kerkenraad bijgepraat over de stand van zaken rond 'Het Venster' en de Dorpskerk. In tegenstelling tot de berichtgeving in de vorige 'Op weg' is Liander toch al in januari 2024 gestart met het aansluiten van 'Het Venster' op het stroomnet. Daarna zal de bouwer nog een aantal klussen moeten afronden. Op basis van die ontwikkelingen zal de Kerkenraad bepalen wat een goed moment is om te gaan verhuizen.



Wat het kosterschap voor de Dorpskerk betreft is er inmiddels een groep geformeerd die deze taak bij toerbeurt wil uitvoeren. Enkelen van hen zijn beschikbaar voor uitvaartdiensten. Inmiddels hebben er al enkele diensten plaatsgevonden en is de kerk door enkele gemeenteleden schoongemaakt. Het is goed om te zien hoe taken die er liggen, worden opgepakt. Ook dat zijn stappen die worden gezet.

Veertigdagentijdgids

Woensdag 14 februari begint de Veertigdagentijd. Een tijd die in het teken staat van een soberder leven. Van oudsher wordt het ook wel de Vastentijd genoemd. In een voor velen zeer wel gevulde wereld kunnen we ons daarbij maar weinig voorstellen. Toch is het goed om juist in die periode even afstand te nemen van het alledaagse. Daarbij is de Veertigdagentijdgids, die ook dit jaar weer is samengesteld door Arja Meijer, een goede hulp. Elke dag bepaalt ons even bij de tijd waarin we leven. Gebeden, gedichten en verhalen helpen ons op weg naar Pasen. Bij de ingangen van de Julianakerk is de gids te vinden. Als Kerkenraad zijn we Arja dankbaar voor dit werk.

Arie Dwarswaard, *scriba*

Veertigdagentijd

Inkeer,
stil worden
op adem komen
diep in mijn hart.

Vinden
een plek
voor mijn vragen en twijfels,
mijn verlangen.

Geraakt
diep in mijn ziel
door de Geest van Licht,
liefde en leven.

Ontvangen
het vertrouwen
de weg van mijn leven
te gaan.

van: Daisy Smith
uit: Vol van Geest

prikkbord

Veertigdagentijdgids

Voor de Veertigdagentijd die op Aswoensdag 14 februari begint, is er een gids gemaakt. Een gids om samen op weg te gaan naar Pasen. De gidsen liggen op de tafels bij binnenkomst van de kerk voor u klaar. Ze worden dit jaar niet thuis bezorgd, dus u moet zelf actie ondernemen als u een gids wilt hebben. Vraag iemand die de kerk bezoekt een gids voor u mee te nemen. Ook is er een mogelijkheid de gids digitaal te verkrijgen. Daarvoor kunt u e-mailen naar Arja Meijer, arjameijer@hetnet.nl



Oproep

Op de gemeenteavond van 7 november zijn er allerlei ideeën naar voren gebracht om een missionaire gemeente te zijn. Er werd o.a. gevraagd iets met het kerkhof te doen. Daar zijn een aantal mensen van de Diaconie mee bezig. We willen op de zaterdag voor de stille week (23 maart) een moment van aandacht en bezinning op het kerkhof rond de Dorpskerk organiseren. We kunnen en willen dit niet alleen doen, daar hebben we uw hulp bij nodig.



U kunt zich aanmelden bij:

Jaap de Ruijter
Nel van Starckenburg
Gert Lutjeboer
Mariska Hofland (mariska@famhofland.nl)

Team schoonmakers voor de Dorpskerk

Om de Dorpskerk en consistorie regelmatig schoon te maken en bij te houden zoeken we enkele vrijwilligers, jong, oud, slim, maakt niet uit, elke hulp is welkom.

Graag een berichtje naar:
reservering@pgsassenheim.nl
of bel Cees Faber 06-15641535

Team schoonmakers voor Het Venster

Wie wil meewerken aan het schoonmaken en -houden van het gloednieuwe gebouw aan de Westerstraat?? Wie komt er in ons team, mooie zalen, ruim en licht.

Wekelijks zal er een team door de zalen en de gangen gaan, toiletten reinigen etc. Jong of oud maakt niet uit, iedereen is welkom. Geef even door welke mogelijkheden er zijn, overdag of 's avonds, we kijken wat het beste bij je past.

Hulp voor het nieuwe 'Het Venster' dus, om nu het gebouw zo schoon en mooi te houden!
Bel 06-15641535 of mail naar:
reservering@pgsassenheim.nl

Veertigdagentijd

Wees hier aanwezig
Licht dat leven geeft
aan mens en wereld.

Wees hier aanwezig
Stem die roept:
doe recht aan wie lijden en niet leven.

Wees hier aanwezig
Kracht tot bevrijding
voor wie niet gezien worden.

Wees hier aanwezig
Vuur van verlangen naar recht en vrede.

Wees hier aanwezig
Gij die genoemd wordt
Licht, Stem, Kracht, Vuur,
dat wij worden mens -
medemens -
naaste.

uit: Solidaridad liturgiemap 2010

Pastoraatsgroep 67+

Pastoraatsgroep 67+ organiseert een bezoek aan het LAM museum op het landgoed van Kasteel Keukenhof in Lisse op vrijdagmiddag 22 maart aanstaande.



We beginnen om 13.00 uur in de Blauwe Zaal met een kop koffie.

Daarna vertrekken we per fiets / auto naar het museum.

Omdat vooraf toegangskaartjes moeten worden

besteld vragen wij u zich tijdig op te geven bij: Gerry van Prooijen tel: 221 960 of Joke Kremer tel: 211 582.

Of via Email: pgs67plus@gmail.com

Zin in een vernieuwde en persoonlijke kunstervaring? Kom dan anders kijken in het LAM museum.

Het LAM is hét foodart museum in de wereld. Het is een persoonlijk en innovatief museum dat je een andere blik geeft. Het museum staat vol met internationale topstukken, is gloednieuw en is voor alle leeftijden. Met hun persoonlijke aanpak is er altijd een kunstervaring op maat, voor jong en oud.

Met vriendelijke groet werkgroep 67+, Gerry en Joke

Pastoraatsgroep 80+

Uitnodiging voor de Pastoraatsgroep 80+ d.d. woensdag 28 februari 2024

Hierbij herinneren wij u aan de warme lunch, die wij als activiteitencommissie voor de 80-plussers hopen te organiseren op woensdag 28 februari a.s. Wij verwachten u om 11.30 uur in de Blauwe Zaal van de Julianakerk en de lunch zal duren tot ongeveer 13.30 uur. Evenals vorig jaar willen wij voor een stampottenmaaltijd zorgen. U kunt kiezen tussen boerenkool en zuurkool; met een gehaktbal of worst. In verband met de nodige bestellingen vragen wij u vriendelijk of u zich van te voren wilt opgeven. Wilt u dan ook uw voorkeur even doorgeven? Dit kan tot en met zondag 25 februari a.s. bij één van de volgende dames:

Janske Colijn; tel.nr.: 0252-214813 / 06-23952741 of Gerry Eenkhoorn; tel.nr.: 0252-230901 / 06-23777437. Eventuele verdere dieetwensen (vegetarisch) kunt u dan ook doorgeven. Voor het organiseren van deze maaltijd zullen weer de nodige kosten gemaakt worden. Daarom vragen wij na afloop van deze bijeenkomst een vrijwillige bijdrage.

Hartelijk welkom; ook als u onlangs 80 jaar bent geworden of dit binnenkort hoopt te worden.

Namens de activiteitencommissie,

Gerry Eenkhoorn



Bedankt

Graag willen wij u hartelijk dank zeggen voor het boekje dat wij vanuit de kerk mochten ontvangen.

We zouden heerlijk op vakantie gaan naar een zonnig eiland, echter, een paar dagen voor vertrek werd ik van de één op het andere moment doof aan één oor. De diagnose luidde 'sudden deafness' -plotselinge doofheid, zonder oorzaak- er moest gelijk gestart worden met de behandeling. U begrijpt, lekker luieren in de zon werd ziekenhuis in ziekenhuis uit. De behandelingen zijn niet aangeslagen, de doofheid is permanent. In deze zelfde week overleed ook mijn moeder op 94 jarige leeftijd.

Begin oktober werd ik ook nog aan mijn rug geopereerd, die zwaarder was dan de neurochirurg vermoed had, het herstel hiervan gaat langzaam maar goed.

U nogmaals dankzeggen voor het boekje en de Gebedsgroep groet ik u mede namens George,

Magda Germans-Simmelink

Kijken en kijken is twee

Hoe je om je heen kijkt en wat je dan ziet, wordt voor een belangrijk deel bepaald door wat er in je hoofd omgaat. Iedereen merkt dat.

Als je graag moeder zou worden, maar je raakt niet zwanger dan zie je op straat heel veel kinderwagens. Heb je je partner verloren en doet het gemis zo zeer dan zie je om je heen alleen maar twee mensen samen.

Als kind leerde ik naar de wereld kijken door een kaart die voor in de klas was opgehangen. Amerika links, China rechts en in het midden Europa.

Toen ik een keer in China was zag ik een andere wereldkaart: Europa ver links, rechts Amerika en in het midden China. Dezelfde aarde, maar je kijkt er anders naar.

Recent is de film 'The zone of Interest' in première gegaan. We zien een gelukkig Duits gezin dat voor het werk van vader naar Polen is verhuisd. Hun huis is ruim en schoon. Bediendes helpen bij alle vervelende klusjes.

We zien de paradijselijke tuin, zoals de vrouw des huizes, Hedwig, haar trots noemt. Prachtige bloemen en smakelijke groenten. Een grote kas is vol met exotische planten.

Voldaan laat Hedwig alles aan haar moeder zien. Haar man Rudolf is die dag jarig en draagt een onberispelijk wit pak. De gasten feliciteren hem, tafels staan vol drankjes en lekkernijen, de kinderen spelen in het zwembad. Alles ziet er mooi uit. Wel zijn er vreemde geluiden te horen.



Rondom de tuin van Hedwig staat een hoge lelijke muur. Betonnen elementen met daar bovenop rijen prikkeldraad. Daarachter staan hoge wachttorens. Het gezin van kampcommandant Rudolf Höss woont direct naast het concentratiekamp Auschwitz.

Twee werelden naast elkaar. De ene wereld zien we, de andere niet.

De regisseur, : “Het gaat niet over toen, maar over nu, over onze gelijkenis met de daders, niet met de slachtoffers. Daarom zien we zo weinig van de gruwelen van het concentratie kamp. Het gaat om dit gezin, de kampcommandant, zijn vrouw en de kinderen. Om normale mensen die het beste willen voor zichzelf en hun kroost.”

Zo maken ze hun eigen paradijsje. Ze sluiten hun ramen voor de zwarte doodsrook die over de muur naar hen toe waait.

Zo kun je dus binnen je eigen wereld blijven kijken en niet zien welke verschrikkingen zich vlakbij afspelen. De film wil onze ogen daarvoor openen.

Datzelfde gebeurt in de kerk als er uit de Bijbel gelezen wordt. In het Evangelie horen we telkens dat Jezus wèl de nood, de ellende van mensen en de samenleving ziet. Hij knijpt geen oog toe en kijkt niet weg. Door wat hij ziet, laat hij zich raken en vervolgens handelt hij.

Zo ziet hij twee blinden aan wie anderen voorbij gaan. Daardoor: “Jezus werd met ontferming bewogen” (Mattheus 20: 34).

Steeds is het weer dezelfde drieslag: Kijken - geraakt worden- tot actie overgaan.

Dus: Bijbelverhalen openen ons de ogen.

TM

Verhuizen is....



... verzinnen.

Het is gelukt, je hebt de huurwoning; van het flatje af, een huis met een tuintje zelfs. Of de beweging andersom: van een twee-onder-1-kap naar alles gelijkvloers.

Na een tweetal of minder (soms moet je buiten op het tuinpad al een bod doen) bezichtigingen, is het meestal een tijdje wachten voor de sleutel-overdracht er is en het klus&kuiswerk begint. Alle tijd om na te denken, wat uit het oude huis waar een plekje krijgt of toch via de kringloop een nieuw leven tegemoet gaat. Waar zet ik alles neer; je hebt er handige maniertjes voor. Een plattegrondje van de nieuwe woning en een paar miniatuurtjes van bank, stoel en tafel. Past het allemaal?

Onlangs waren we met Werkgroep 11 -de werkgroep die zich bezighoudt met wat er nodig is bij de overgang van Julianakerk (terug) naar de Dorpskerk- op bezoek in de eigen kerk aan de Hoofdstraat. Het aloude en tegelijkertijd nieuwe Godshuis. Werkgroepleden die hier al kilometers kerkenpad onder de voeten hebben, anderen voor wie het wennen is, na al die jaren het loopje langs de Julianalaan.

Op excursie in de Dorpskerk; je kijkt rond, je gaat zitten, wat is mooi aan deze ruimte, wat zou er anders kunnen; wat hebben we nodig als we als PGSassenheim hier samen vieren. Welke spullen die we hadden, kunnen een plekje krijgen, in de kerk of Het Venster. Een belangrijke vraag, zeker als attributen een emotionele waarde hebben. Een doopvont dat je herinnert aan alle generaties voor je, de speciale manier waarop de collectezakken in de muur hangen of de vraag waar je je jas kwijt kunt.

Als -relatieve, want inmiddels aardig ingeburgerde- buitenstaander kijk je je ogen uit. En je luistert naar de ervaringen en tussen de werkgroepleden door zie je in gedachten de verschillende kerkgangers, allemaal met hun eigen

gevoelens en gevoeligheden.

Een huis inrichten; alleengaand of met een gezin, is dat al een hele klus. Laat staan met een hele gemeente erbij. We vinden er met z'n allen iets van; en dat is mooi. Daar horen we graag van. Het ene idee is praktischer dan het andere en soms -zo gaat dat toch met dat ene souveniertje dat niet weg mag- zet je iets neer om er na een tijdje achter te komen, dat het anders, beter, mooier kan.

Een huis tot thuis maken, dat doe je door er samen te gaan wonen. En de voorpret begint nu al. Ziet u zichzelf al zitten? En hoe ziet het er dan uit?

Met vriendelijke groet,
Marius van Duijn, interim-predikant

06-39768140 www.pgsassenheim.nl

De stilte is uw huis

U woont niet in een storm, o Heer,
maar in een zacht geruis.
Wie zwijgt en luistert hoort steeds meer:
de stilte is uw huis.

Een stilte die zich horen laat,
heel zacht, nog ongekend;
ze fluistert van wat komen gaat
en wie U voor mij bent.

Ik zoek de stilte, zoek een rust
die ruimte maakt in mij.
Ik adem op, ik ben gerust
en voel U heel dichtbij.

van: Erik Idema
melodie: O Jezus, hoe vertrouwd en goed

Voortgang Kerkelijk Centrum Dorpskerk

KCD: eindstreep bouw in zicht?

Op de laatste dag van de eindejaar-vakantie kwam het bericht dat Liander eerder aan de slag zou gaan met de stroomaansluiting: in de eerste werkweek van het nieuwe jaar. Eindelijk een positief bericht! Helaas viel toen de vorst in en mocht van de gemeente het trottoir niet opgebroken worden.

Dat leverde 2 weken vertraging op, voor er alsnog gestart werd. Dat verliep toen voorspoedig, zodat wij verwachtten nog voor eind januari de aansluiting te hebben.

Helaas, de navolgende communicatie tussen alle (6!) betrokken partijen verliep niet optimaal, waardoor het aansluiten toch nog weer uitliep. Op het moment van schrijven ziet het er naar uit

dat we uiterlijk 9 februari stroom via het net ontvangen. En dat is dan toch 6 tot 8 weken eerder dan wij verwachtten eind december. Ook de aansluiting op de waterleiding (Dunea) is inmiddels gebeurd. Wel moet er in en om het gebouw nog het nodige gebeuren en dat krijgt zó opeens weer prioriteit. Dat neemt niet weg dat de eindstreep nu toch in zicht komt en het gebouw dan ook definitief kan worden opgeleverd door de aannemer (begin maart?).

Daarna kunnen wij (de PGS-leden van de diverse werkgroepen) aan de slag met de definitieve inrichting van het gebouw en de afronding van de technische voorzieningen.

We zien er naar uit!

Bedankt !

Dat ik een herseninfarct heb gehad, is genoemd in de kerk.

Dat gaf een schok, want dat kan veel schade tot gevolg hebben.

Bij mij is het goed afgelopen en daar ben ik heel dankbaar voor.

Na de ziekenhuiservaring was er tijd nodig om alles te verwerken en weer aan het gewone leven te wennen.

Toen hebben Ina en ik ontzettend genoten van de kaarten en persoonlijke woorden die we kregen.

De genegenheid die er uit sprak, deed ons zoveel goed!

Heel veel dank hiervoor!

Het was mooi om op zondag 21 januari weer voor te gaan en jullie allen in de ogen te kijken. Het voelde als een voorrecht om de zegen te kunnen uitspreken.

Tim en Ina

Alles op zijn tijd



Lieve gemeente,

Wat een lieve reacties hebben wij gekregen. Na de dienst hebben jullie ons gefeliciteerd, waar velen van jullie zoveel lieve woorden meegaven voor mij als moeder en voor Rosemee. Na de dienst hebben we kaarten en berichten ontvangen van mensen die

via de livestream de dienst hadden gekeken. Ontzettend dank daarvoor.

De doopdienst van 14 januari 2024 was mooi, mede dankzij jullie. Het betekent veel om voor jullie te mogen staan en mijn dochter met jullie te laten kennismaken. In de voorbereiding hebben Martin en ik de tijd genomen om goed na te denken over hetgeen wij wilden zeggen. Ik dank Martin voor al zijn tijd, inspirerende gesprekken en de vrijheid om deze dienst zo samen neer te mogen zetten.

In mijn stukje vertelde ik dat het gek voelde om Rosemee te laten dopen nu ze al 2,5 jaar is, maar ik besepte me hoe mooi dit eigenlijk was toen ze zelf door het gangpad naar voren kwam lopen.



En wat ik mijn dochter toewens, dat wens ik ons allen ook vanuit mijn hart toe. Want hoe mooi is het dat we een pad kunnen ma-

ken waarop we elkaar kunnen ontmoeten en waar God met ons mee mag gaan.

Dat we alleen kunnen zijn om naar onze eigen gedachten te luisteren en te voelen dat we geliefd worden. Dat ook wij stenen over het water kunnen gooien en ons laten verwonderen over

wat er door ons is gebeurd. Dat we op stenen mogen gaan staan om al het moois te kunnen bewonderen wat boven, onder en naast ons is. Dat we op stenen mogen schrijven om onze woorden door te geven en onze harten te luchten. Ik hoop dat iedereen de kans krijgt een eigen veilig thuis te bouwen dat elke storm kan trotseren. En ik wens ons toe dat we allemaal nieuwsgierig kunnen en mogen blijven. Dat we elke steen kunnen omdraaien, vragen kunnen stellen en dat we onze eigen antwoorden mogen ontdekken.

Evanne

College van Kerkrentmeesters

Collectes en overige giften

De opbrengst van de collectes bedroeg in december 2023

Kerk €1.788

Nederlands Bijbelgenootschap €207

Het College van Kerkrentmeesters bedankt u allen hartelijk voor uw bijdragen.

Actie Kerkbalans

De werkgroep Kerkbalans is druk bezig met het verwerken van de toezeggingsformulieren 2024. Wij wensen hen een vlotte afwikkeling toe. Ook vanaf deze plaats dank aan de lopers. Elders geeft de Werkgroep Kerkbalans al een inkijkje in de gang van zaken en een voorlopige tussenstand.

Jaarrekening 2022 en begroting 2024:

Op 18 januari 2024 heeft de Brede Kerkenraad de jaarrekening 2022 en de begroting voor 2024 van het College van Kerkrentmeesters (inclusief het Kerkhof) besproken en vastgesteld.

* Jaarrekening 2022:

Op 7 juni 2022 is begonnen met de bouw van het nieuwe kerkelijk centrum, dat inmiddels de naam 'Het Venster' heeft gekregen. Materieel werd aangevoerd, het terrein ingericht en voorbereidend werk is uitgevoerd. Vervolgens is de damwand voor de bouwkuip ingetrild. Eind september is gestart met het boren van de palen, waarna het betonwerk voor de fundering en de drainage onder de

parkeerkelder volgden. Eind november is het staalskelet van de eerste bouwlaag gemonteerd en de betonvloer op 2,4 meter hoogte aangelegd. Na het voltooiën van de staalconstructie kon de gewapende druklaag worden gestort. Voor deze werkzaamheden is in 2022 circa € 700.000 uitgegeven. In 2023 is de bouw verder gegaan. De totale kosten voor het kerkelijk centrum zullen naar verwachting circa €3,6 mln. bedragen. Dit is exclusief kosten voor inrichting, aanpassingen Dorpskerk en aanpassingen Kerkhof Dorpskerk van in totaal €280.000.

In 2022 zijn naast de reguliere verhuuractiviteiten van de kerkgebouwen en de -zalen ook de achterzijde van de Julianakerk en de voormalige kosterswoning aan de Julianalaan 10 verhuurd aan de gemeente Teylingen voor de huisvesting van vluchtelingen en statushouders. En in 2022 is aan beide kerkgebouwen schilderwerk uitgevoerd.

Tot 26 september 2022 waren er twee fulltime predikanten (ds. Hendrik Betting en ds. Annette Bosma) bij onze kerkelijke gemeente betrokken. Hendrik Betting is in 2022 vertrokken en Annette Bosma heeft ook in 2022 kenbaar gemaakt PG Sassenheim per 1 februari 2023 te verlaten. PG Sassenheim is op zoek gegaan naar een ambulant en een interim predikant, die het predikantschap van onze kerkelijke gemeente sindsdien waarnemen.

Het College van Kerkrentmeesters heeft vrijwel jaarlijks te maken met een tekort op de exploita-



tie. De PGS streeft ernaar in de toekomst geen jaarlijkse tekorten meer te hebben. De begroting moet sluitend zijn. Dit wordt ook gesteld door het CCBB. Het operationeel resultaat over 2022 bedroeg circa € 88.000 negatief (begroot: € 124.000 negatief). Dit is exclusief de opbrengsten uit het kerkhof ad € 48.000 (per saldo), terwijl hiervoor € 62.000 begroot was. De belangrijkste opbrengsten zijn de opbrengsten uit de Actie Kerkbalans. Deze actie heeft in 2022 € 245.000 opgeleverd (2021: € 253.000, begroot 2022: € 235.000). Door de verhuur van een gedeelte van de Julianakerk en Julianalaan 10 zijn de huuropbrengsten in 2022 hoger dan begroot: € 76.000 versus € 63.000. Een groot deel van de inkomsten is besteed aan het pastoraat, grotendeels in de vorm van traktementen voor de predikanten. Door het vertrek van één van de predikanten zijn deze kosten in 2022 lager uitgevallen.

De jaarrekening 2022 van het College van Kerkrentmeesters (inclusief kerkhof) is door de leden van de kascontrolecommissie (Piet van der Salm en Bert Hilverda) inhoudelijk gecontroleerd en goedgekeurd.

* **Begroting 2024**

Voor 2024 verwacht het college circa €280.500 aan baten, waarvan het grootste gedeelte uit de zogenaamde levende gelden komt (€245.000). Hieronder zijn de jaarlijkse vrijwillige kerkelijke bijdragen opgenomen voor een bedrag ad € 218.000, die net als de afgelopen jaren 4% lager begroot worden dan het jaar ervoor doordat het aantal gemeenteleden daalt. Zodra de Actie Kerkbalans is afgerond zal duidelijk zijn wat de totale toezeggingen voor 2024 zijn en of we wederom het streefbedrag gaan halen. Tot en met 2023 werd jaarlijks een bedrag aan opbrengsten uit de verhuur van de kerken en de zalen in de begroting opgenomen. Doordat in 2024 de Julianakerk gesloten wordt, zijn voor 2024 alleen opbrengsten uit de verhuur van de Dorpskerk (voor o.a. rouwdiensten) en uit de verhuur van voormalige Oranje en Rode Zaal in de Julianakerk en Julianalaan 10 (oude kosterwoning) aan de gemeente Teylingen voor de opvang van een Oekraïense familie/vluchtelingen begroot (2024: €20.000). Voor eventuele verhuuractiviteiten van 'Het Venster' zijn voor dit jaar (nog) geen opbrengsten begroot.

Uit het kerkhof hopen we per saldo het mooie

bedrag van € 62.000 aan gelden te realiseren. Omdat het lastig is om het aantal bijzettingen en de grafrechten (nieuwe overeenkomsten en verlengingen) te begroten wordt dit bedrag sinds enige tijd begroot op basis van het gemiddelde van de afgelopen drie jaar.

De totale begrote inkomsten komen hiermee voor 2024 uit op circa €342.500.

De uitgaven worden voor 2024 begroot op circa €341.500, een daling van ongeveer €95.000 ten opzichte van de begroting 2023. Deze daling komt enerzijds door lagere exploitatie- en onderhoudskosten voor de Julianakerk; al zijn deze kosten lastig te begroten, aangezien bij het opstellen van de begroting niet duidelijk was hoeveel de oplevering van het kerkelijk centrum 'Het Venster' vertraagd zou zijn, doordat het pand nog niet aangesloten kon worden aan het stroomnet. Anderzijds zijn de begrote salariskosten e.d. in 2024 fors lager door het vertrek van de kosten-beheerder in 2023 als gevolg van de beëindiging van het dienstverband. In 2024 wordt Het Venster opgeleverd en hiervoor moeten in 2024 ook exploitatie- en onderhoudskosten worden gemaakt (begroot: €32.500). Dit bedrag is voor een deel geschat en in 2024 zal blijken hoe hoog de werkelijke kosten jaarlijks ongeveer zullen bedragen.

In de begroting 2024 is rekening gehouden met een post aan pastoraatskosten ter grootte van een fulltime predikant en 0,5 FTE kerkelijk werker, waarvoor de Beroepingscommissie geschikte kandidaten aan het zoeken is. Zolang deze vacatures nog niet zijn ingevuld is dit begrote bedrag toereikend om de kosten van onze huidige interim-predikant (ds. Marius van Duijn) en ambulante predikant (ds. Martin Koster) ook in 2024 te kunnen dragen. Mocht het alsnog nodig zijn dat we als kerkelijke gemeente een tijdelijke lening moeten afsluiten (wat tot dusver gelukkig nog niet nodig was), dan is hiervoor een bedrag aan rentekosten in de begroting 2024 opgenomen.

In tegenstelling tot de jaren die achter ons liggen is het college verheugd dat voor 2024 een sluitende begroting kan worden gepresenteerd (€1.000 overschot).

Wilt u als gemeentelid de jaarrekening 2022 of de begroting 2024 inzien? Dan kunt u contact opnemen met:



Tewis Zandbergen (penningmeester)
tel: 86 96 17 of 06-300 43 820
e-mail: tewis@live.nl

Het Venster

De Werkgroep Kerkelijk Centrum Dorpskerk is nog steeds heel actief. Over de laatste ontwikkelingen van 'Het Venster' leest u onder KCD: eindstreep in zicht?

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Ria Doolaard, *secretaris*

Kerkbalans 2024

Op maandag 15 januari is de Actie Kerkbalans 2024 weer van start gegaan! De vele vrijwilligers zijn deze week op pad gegaan om de brieven te bezorgen. Een week later werden de toezeggingsformulieren weer door de lopers opgehaald. Het is voor alle lopers een flinke klus om alle enveloppen terug te krijgen en ook dit jaar hebben de lopers weer flink hun best gedaan. Van de 639 brieven zijn er tot nu toe 473 teruggekomen. Een groot woord van dank aan onze lopers is dan ook wel op z'n plaats!

In de afgelopen week zijn alle papieren toezeggingsformulieren door de werkgroep Kerkbalans ingevoerd. De digitale toezeggingen en de toezeggingen via de app PGSamen gaan automatisch het systeem in. Er zijn 385 digitale toezeggingen verstuurd, waarvan er al 250 gereageerd hebben. We horen af en toe terug dat de digitale toezegging via de mail niet is ontvangen. Wanneer dit bij u ook het geval is, kunt u in ieder



geval uw spambox controleren of stuur ons een mail naar onderstaand mailadres!

We kunnen u nu alvast een voorlopige tussenstand geven. Op 4-2-2024 is er in totaal een bedrag toegezegd van € 181.261,12 door 675 leden. In 2023 hadden we na het invoeren van de toezeggingen een toegezegd bedrag van € 190.447,70 door 723 leden. We zijn dus heel tevreden met dit voorlopige, mooie resultaat! De ervaring leert dat het toegezegde totaalbedrag in de loop van het jaar nog verder zal oplopen. In de volgende 'Op weg' zullen we u hier verder van op de hoogte houden. Ook zullen we u dan de definitieve opbrengst van de Kerkbalans 2023 vermelden.

Ook dit jaar kan de toezegging gedaan worden via de app PGSamen. Vorig jaar verliep dit erg goed en waren de reacties positief. Een makkelijke, duidelijke en snelle manier om de toezegging te doen, kregen wij terug van de gebruikers van de app. Heeft u nog niet uw toezegging gedaan, dan nodigen wij u zeker uit om dit via de app te doen. Scan hiervoor de onderstaande QR-code!

Mocht u nog vragen, opmerkingen, etc. hebben over de Actie Kerkbalans dan kunt u ons mailen op: kerkbalans@pgsassenheim.nl

Stiltetekst

Zegen ons met uw stilte,
dat de drukte in ons zwijgt.
Geef ons vrede met wat onaf is
en plezier in wat geklaard is.
Bewaar het licht in de nacht
dat wij ons toevertrouwen aan de slaap,
als U over ons waakt.

van: Andries Govaart
uit: Liedboek - zingen en bidden in huis en kerk

Voortgang Kerkelijk Centrum Dorpskerk

KCD: eindstreep bouw in zicht?

Op de laatste dag van de eindejaar-vakantie kwam het bericht dat Liander eerder aan de slag zou gaan met de stroomaansluiting: in de eerste werkweek van het nieuwe jaar. Eindelijk een

positief bericht! Helaas viel toen de vorst in en mocht van de gemeente het trottoir niet opgebroken worden.

Dat leverde 2 weken vertraging op, voor er alsnog gestart werd. Dat verliep toen voorspoe-

dig, zodat wij verwachtten nog voor eind januari de aansluiting te hebben.

Helaas, de navolgende communicatie tussen alle (6!) betrokken partijen verliep niet optimaal, waardoor het aansluiten toch nog weer uitliep. Op het moment van schrijven ziet het er naar uit dat we uiterlijk 9 februari stroom via het net ontvangen. En dat is dan toch 6 tot 8 weken eerder dan wij verwachtten eind december. Ook de aansluiting op de waterleiding (Dunea) is inmiddels gebeurd. Wel moet er in en om het

gebouw nog het nodige gebeuren en dat krijgt zó opeens weer prioriteit. Dat neemt niet weg dat de eindstreep nu toch in zicht komt en het gebouw dan ook definitief kan worden opgeleverd door de aannemer (begin maart?).

Daarna kunnen wij (de PGS-leden van de diverse werkgroepen) aan de slag met de definitieve inrichting van het gebouw en de afronding van de technische voorzieningen.

We zien er naar uit!

Inloggen in de APP kan nu ook op de computer of laptop!

Goed nieuws voor iedereen die (ook) graag via een computer of laptop

toegang tot onze kerkapp PGSamen zou willen hebben. Dat kan vanaf nu! De ontwikkelaar van de app – Donkey Mobile - heeft hier



voor een web versie gemaakt. Heel prettig voor het bijvoorbeeld kunnen kopiëren en plakken van een tekst vanaf de computer of laptop naar een bericht in de app of wanneer u graag de berichten op een groter scherm leest. Maar ook bijzonder fijn voor gemeenteleden die geen gebruik maken van een smartphone of iPhone maar wel van een computer of laptop.

Hieronder wordt in 5 stappen uitgelegd hoe u op uw computer of laptop kan inloggen in onze PGSamen-app. Het is niet moeilijk.

1. Open uw favoriete browser op uw laptop of

computer (bijv. Chrome, Edge, Safari etc)

2. Ga naar de website: web.donkeymobile.com
3. Toets in de zoekbalk pgsamen in voor het vinden van onze kerkapp.
4. Klik op het plaatje van de app
5. Log in met dezelfde inloggegevens als uw app-account op uw smartphone of iPhone.

Donkey Mobile heeft ook een uitlegvideo gemaakt waarin bovenstaande stappen in beeld doorlopen worden. Deze is via Youtube te bekijken:

<https://www.youtube.com/watch?v=M4zQoVrPvfk>

Mocht u een gemeentelid kennen die zich nu nog niet heeft aangemeld in de PGSamen-app maar dit wel zou willen via een computer of laptop, informeert u hem/haar dan? Fijn om nu via de web versie ook aan te kunnen sluiten!



Vorming & Toerusting

Vorm en inhoud geven aan de Veertigdagentijd

Op 14 februari begint de Veertigdagentijd. In de traditie van de kerk een periode van bezinning, van inkeer, van soberheid. Maar hoe geef je daar anno 2024 vorm en inhoud aan? De activiteiten van de Commissie Vorming & Toerusting bieden uitkomst. Keuze genoeg.

Wie in het ritme wil komen van de Veertigdagentijd, kan dat bijvoorbeeld doen door elke dinsdagavond de vesper bij te wonen in de Pancratiuskerk. Op 20 en 27 februari en 5, 12, 19

en 26 maart vindt vanaf 19.15 uur een vesper plaats. De psalmen vormen daarbij de rode draad, ze zijn het biddend hart van de Bijbel. Elke dinsdagavond staan we bij een psalm stil en

houden zo de gebeden gaande.

Weliswaar al volgeboekt, maar toch het noemen waard: het kloosterweekend. Dat organiseren we om het jaar en vindt sinds enkele jaren plaats in de Sint Adelbertabdij in Egmond. Een plaats van rust, stilte en ontmoeting. Misschien is het dit keer er niet van gekomen om mee te gaan. Volgende keer beter!

Naast teksten uit de psalmen zijn ook beelden behulpzaam in de Veertigdagentijd. De traditie van de films op weg naar Pasen zetten we ook dit jaar voort. Op woensdag 6 en 20 maart vinden in de Julianakerk twee filmavonden plaats. Ds. Tim Moll kiest voor elke avond een film uit en houdt ook meestal een kort nagesprek. De titels van de films worden later bekend gemaakt.

Vorm en inhoud geven aan de Veertigdagentijd kan ook in het maken van een bloemstuk. De kerkelijke traditie kent als geen ander de zegingskracht en symboliek van bloemen, deels gebaseerd op kleuren, deels op bloemensoorten. Mevr. Nelleke de Mooij verzorgt woensdag 13 maart in bedrijfsruimte Bloomdeziñ aan de Wasbeeklaan 2 te Warmond een workshop bloemschikken in de Veertigdagentijd. Aanmelden kan tot uiterlijk 1 maart en de kosten bedragen €25,00. Bij voldoende belangstelling is er 's morgens en 's avonds een workshop.

Het verdriet om het lijden en sterven van Jezus heeft musici door de eeuwen heen geïnspireerd om daaraan uitdrukking te geven in het Stabat

Mater. De dramatische tekst vertelt van moeder Maria die haar Zoon ziet lijden aan het kruis. Een aantal ervan zijn bekend, zoals het Stabat Mater van Pergolesi. Maar ook nu worden er nog versies van dit gedicht op muziek gezet. Op Palmzondag 24 maart geeft Rens Tienstra om 20.00 uur in de Pancratiuskerk een lezing over het Stabat Mater, afgewisseld met een live uitvoering door zowel de dames- als herenensembles van de Schola Gregoriana. Verdieping en bezinning aan het begin van de Goede Week met eeuwenoude klanken.

Na Pasen vindt alweer de laatste activiteit plaats van dit seizoen. Op maandag 8 april zal Piet van der Ploeg in het Parochiecentrum van de Sint Pancratiuskerk een avond verzorgen over iconen, die ook wel vensters op de eeuwigheid worden genoemd. Van der Ploeg is zelf ook schilder van iconen en gaat deze avond in op iconen en het schilderen ervan.

Wie wil meedoen aan een activiteit willen we vragen om zich vooraf aan te melden. Dat kan via tineke.braam@hetnet.nl. of via (0252) 215 847. Deelname aan de meeste activiteiten kost € 3,00.

Namens de Commissie Vorming & Toerusting,

Arie Dwarswaard

Opbrengst keramiek werkstukken



Tineke van Teylingen had niet alleen kerststallen, maar ook veel beelden, schaaltes, bloemen en fantasie dieren van keramiek gemaakt. Toen

haar kinderen en kleinkinderen hadden uitgezocht wat ze graag wilden houden bleef er nog veel over. Ze heeft gevraagd dit aan te bieden voor een bescheiden bedrag, wat ieder zelf mocht vaststellen. Op twee zondagen na de dienst tijdens koffie drinken stonden een paar tafels vol. De fantasiedieren waren zo leuk dat zelfs door



de kinderen het zakgeld ervoor werd besteed en het blijkt dat de werkstukjes ook cadeau worden gedaan zelfs tot in Duitsland.

Het totaal bedrag is ruim €1000,-!!!, inclusief de opbrengst van de kerststallen, voor de kerk.

Er is al een mooi idee aangedragen voor een passende bestemming.

De verantwoording van de bedragen staat hieronder:

1x200, 2x100, 1x80, 3x50, 1x25, 1x15, 3x10, 1x7,50, 1x7, 1x5, 1x2 en 400 voor de kerststallen



Emmie Burger

Paasontbijt

Beste Gemeenteleden,

En dan zijn we alweer een jaar verder en hoewel we nog niet weten waar we het paasontbijt kunnen houden: of in de Blauwe zaal van de Julianakerk of in Het Venster, gaan we toch de voorbereidingen weer treffen.

Op zondag 31 maart 1e Paasdag gaan we voorafgaand aan de Paasdienst voor diegenen die dat leuk vinden om 09.00 uur starten met het ontbijt, de inloop is vanaf 08.45 uur.

Wij willen graag weten met hoeveel personen u/je naar het ontbijt komt zodat wij hiermee rekening kunnen houden met de inkoop, Heeft u/je speciale dieetwensen, laat het ons ook even weten.

Ons collectiedoel dit jaar na afloop van het paasontbijt is

Boot en Broersen Fysiotherapie organiseert een prachtig fiets-evenement in Schotland met een inzamelingsactie ten behoeve van het Nationaal MS Fonds. Boot en Broersen is een eerstelijns fysiotherapiepraktijk in Lisse met een neuropraktijk waarin verschillende disciplines cliënten met MS behandelen. Wij zien dagelijks de impact van deze invaliderende ziekte, m.n. onder jonge mensen. Om meer bewustwording m.b.t. MS te creëren, zowel bij de patiënten zelf, als bij de samenleving, hebben wij een prachtige actie opgezet om o.a. geld in te zamelen voor het Nationaal MS Fonds.

Van 7 juni tot 16 juni reizen 32 deelnemers waaronder ook een heel aantal uit Sassenheim naar Schotland voor een fietstocht van 500 mijl:

- 800km
- 7.500m klimmen
- 6 dagen

En dit allemaal voor het goede doel. Wij gaan er een prachtige evenement van maken en hopen het Nationaal MS Fonds optimaal te kunnen steunen.

Bedankt voor je steun en je donatie!

Om u/je op te geven kunt u/je mailen naar erica.vd.lans@gmail.com of appen naar 06-16854791. Wilt u/je nog meer informatie dan kunt u/je ook altijd even contact opnemen.

Vriendelijke groet Piet en Erica van der Lans.

Naam

Aantal personen

Telefoonnummer

Eventuele dieetwensen



Andere tijden: *Het Protestants Christelijk Onderwijs in Sassenheim*

De opening van de 'School der Ned. Herv. Gemeente te Sassenheim vindt uiteindelijk op dinsdag 2 september 1930 plaats. Alle voorbereidingen worden getroffen. De lijst met genodigden wordt opgesteld en allen ontvangen een heel stijlvolle, fraaie uitnodiging.



De heer De Haan zal voor alles wat de verversingen betreft, die toegediend zullen worden bij de opening op Dinsdag en voor de kinderen op Woensdag zorg dragen en zal ook 150 stoelen huren.

Besloten wordt om in afwijking van vroegere besluiten bij de opening alleen thee te presenteren en geen wijn. Alle kinderen zullen op



woensdag 3 september worden getrakteerd en hen zal als blijvend aandenken aan de nieuwe school en de opening hiervan een etsje worden aangeboden, die in overleg met de architect bij de Gruijter zullen worden besteld.

Alle citaten zijn cursief weergegeven. Wilt u

reageren naar aanleiding van ANDERE TIJDEN: Het Protestants Christelijk Onderwijs in Sassenheim? Zend uw vragen, opmerkingen, of aanvullende informatie aan:

hansdenooij@xs4all.nl

Hans de Nooij

Deel XXIV: vereniging tot stichting en instandhouding van christelijke scholen te Sassenheim. Opening van de nieuwe school op 2 september 1930.

Om 2 uur had de officiële opening plaats in de Ned. Herv. Kerk. De voorzitter van het schoolbestuur, ds. W.G. Krijkamp opende met het lezen van psalm 126 en gebed, doch vooraf werd gezongen:

Gezang 237 vers 4.

Blijf, o God, in onze dagen
voortgaan met uw heerlijk werk!
Doe ons moedig stenen dragen
tot de opbouw uwer Kerk!
Geef ons met een rein vertrouwen
op een vaste grond te bouwen!
Niet van eigen doen en kracht,
slechts van U zij 't heil verwacht!

Vervolgens hield hij een openingstoespraak, die in zijn geheel overgenomen werd en gepubliceerd in het Leidsch Dagblad van 2 september 1930.

In zijn toespraak brengt ds. Krijkamp hulde aan de schoolwetgeving van Nederland, die zulke wonderen mogelijk maakt. Hulde ook aan de plaatselijke overheid, den burgemeester vooraan, die ten slotte wel heel diep in den zak tastte, opdat de schoolbouw in Sassenheim niet achteraan zou komen bij wat elders werd gepresteerd; hulde aan den Raad, die terstond het benodigde bedrag toestond; ja, hulde aan wien niet al. De voorzitter refereert aan de moeizame start van de school

Voor zeven jaar werd twijfel geopperd, of nog eene Chr. School erbij in Sassenheim wel gewenscht was. De historie heeft de twijfelaars in

het ongelijk gesteld. Voor een school met een cachet als de onze was plaats, daarnaar was vraag. Men wilde eene Hervormde School, die voor onze ingezonken Hervormde gemeente eene groote kracht zou kunnen zijn. En men heeft die verkregen en mogen behouden, ja die zien groeien bovenmate zeer. Tot aller verbaazing.

Ziet in de driehoek duidelijk staan: kerk en school en huisgezin en dat alles omspannen door de cirkelboog van Gods Verbond. Moge onze school zoo nog lang 'n sieraad zijn onzer gemeente waar onze kinderen leeren, wat ze voor den tijd en de eeuwigheid van noode hebben.

Hierna verkreeg de Inspecteur L.O., de heer Baak het woord. Hij had gaarne de uitnodiging aangenomen en bracht hiervoor dank. Hij kon zich goed indenken, wat het voor het Bestuur moet zijn op deze dag. Het is hier ook geweest, na lijden . . . verblijden. Heel wat worsteling is noodig geweest, vele zijn de teleurstellingen geweest en ook vaak van mijn kant ging niet alles altijd even vlot, omdat ik natuurlijk heb te handelen volgens de instructies. Hij wenscht het bestuur geluk met zoo'n school en brengt hulde aan architecten voor geleverd werk.

De Burgemeester J.P. Gouverneur krijgt het woord, die volgens zijn eigen woorden niet een rede zou uitspreken, doch slechts een gemoedelijke woordje spreken. Hij brengt hulde aan onzen Voorzitter, die gevochten heeft voor deze zaak en tenslotte zijn doel bereikt. Vaak hebben B. en W. met het Schoolbestuur geconfereerd en niet altijd waren die samsprekingen even vriendschappelijk en gemoedelijk, niet altijd even lief en aardig, maar tenslotte kwam elkeen op voor zijn eigen zaak.

Hij wenscht het Bestuur geluk met deze nieuwe school, die de mooiste is van Sassenheim.

Moge die School en het onderwijs daarop gegeven, aan het doel beantwoorden, n.l. om eerbied te kweken en houden voor kerk en maatschappij en ook voor onze Koningin. Uit die School moeten goede schaapjes komen, eerlijke, vreedzame burgers van Sassenheim. Want zijn onze Godsdiensten ook verschillend, wij allen dienen ééne God. Laten we allen zijn vergevingsgezind en verdraagzaam onder en

met elkander, en dan kunnen we nog veel hier bereiken.

Hierna voeren nog het woord, de heer Kalfsbeek voor het Christelijk Volks Onderwijs, ds. De Bel namens School Warmond, F.D. Ciggaar namens Kerkenraad Ned. Herv. Kerk alhier, Molema namens Chr. Nat. Werkmansbond. De heer Klijn spreekt namens de Kerkvoogdij van de N.H. Kerk.

L. van Leeuwen Sr. namens de School met den Bijbel en ook namens de Prot. Wijkverpleging. De heer Van Leeuwen moet het nu bekennen, dat hij altijd verkeerd tegen een school der N.H. Gemeente heeft aangekeken. Heeft hij bij de oprichting der school gezegd, dat hij het niet nodig oordeelde, dat die school er kwam, thans moet het hem van het hart, dat hij is mis geweest, het bewijs is er, die school was wel noodig en heeft reeds vele kinderen onderwezen, die anders het Chr. Onderwijs hadden moeten missen.

A. Bergman spreekt namens 'De Visserschool', Lekkerkerker als oud Bestuurslid, Dr. Legrand namens het Groene Kruis. Vervolgens spreekt meneer Den Haan namens hem en het personeel. Ook deze rede werd in het Leidsch Dagblad van 2 september gepubliceerd.

Om ongeveer 4 uur wordt de bijeenkomst gesloten en dankt de Voorzitter voor al het goede dat hier gesproken is. Niet minder dan 12 sprekers voerden het woord. De Voorzitter sloot deze bijeenkomst met dankzegging. Hierna begaven allen zich naar de nieuwe school. Vóór het schoolgebouw werd een photo genomen.



Op de eerste rij in het midden: v.l.n.r.

2. J. Baak, inspecteur l.o.; 3. dhr. J.P. Gouverneur, burgemeester; 4. ds. W.G. Krijkamp; 6. dhr. Den Haan; 10. Mevr. Wilbrink; 11 en 12. de heren Ponsen en Lohman.

Alle bezoekers werden verzocht de presentielijst te teekenen; het aantal bezoekers wordt geschat op 400. In het Schoolgebouw heerschte een echt prettige gezellige stemming; allen waren vol lof over de nieuwe school.

Elkeen werd gelegenheid geboden de nieuwe School te bezichtigen. Van 7 tot 8 werd de zaak gesloten, doch vanaf 8 uur was er weer gelegenheid, voor degene, die 's middags niet komen kon. Ook des avonds heerschte dezelfde prettige tevreden, gezellige stemming.

Nadat het den geheelen avond nog steeds erg druk was geweest met de bezoekers, werd de zaak om ongeveer half elf gesloten en keerden allen en niet het minst de Bestuursleden recht dankbaar en voldaan huiswaarts.

Op 22 september wordt de eerste bestuursvergadering in de nieuwe school gehouden.

Aan de orde komt een voorstel van de kerkvoogdij der Hervormde Gemeente om de oude school van de gemeente Sassenheim te kopen. B. en W. zal alvorens te verkopen met een voorwaarde komen om van het speelplein, resp. huis en tuin Hoofd der School een strook af te nemen voor verbreding van de weg. *Heren Kerkvoogden willen gaarne weten hoe het*

schoolbestuur hiertegenover staat, of zij in beginsel bereid is, om huis en tuin Hoofd der School aan hen te verkoopen. Besloten wordt om aan de kerkvoogdij bericht te zenden, dat het schoolbestuur liever nog wat wacht om een definitief antwoord te geven, totdat er meer duidelijkheid is.

De voorzitter heeft vernomen, dat de heren kerkvoogden met B. en W. reeds tamelijk vaste plannen hebben gemaakt wat betreft de oude school en het komt hem en de andere bestuursleden eigenaardig over hoe deze afspraken kunnen worden gemaakt zonder eerst eens te spreken met het schoolbestuur.

Op 10 november 1930 komen de heren van de kerkvoogdij en het schoolbestuur in een gecombineerde vergadering bijeen. *De heer Klijn lichtte deze zaak nader toe, waaruit blijkt dat ze zich er niet van bewust zijn, iets gezegd of gedaan of beloofd te hebben in deze zaak over iets wat niet tot hun afdeling behoort.*

Ze hebben zich altijd voorgesteld om zoodra de oude school met huis en tuin door de kerkvoogdij zou kunnen worden overgenomen dit met beide handen te grijpen.

Niet altijd waren allen het even goed eens, maar op het eind van de conferentie bleek toch weer dat allen het wel eens waren in dien zin dat allen op het oog hebben, nieuwe plannen, tot heil, tot verbetering en tot welzijn van onze Herv. Kerk en gemeente.

Kennelijk heeft de kerkvoogdij de plannen toch doorgezet want op 14 december 1931 is het 'Vereenigingsgebouw der Ned. Herv. Gemeente' feestelijk in gebruik genomen.



Op de agenda:

1. Beleidsplan 2024-2028
2. Resultaten ideeën jaarplan 2024
3. Vervolg & Uitvoering jaarplan 2024

**Gemeente middag & avond
28 februari 2024**

VERVOLG VAN
7 NOVEMBER 2023

U komt toch ook?

Aanvang:
Middag 14:30 uur
Avond 20:00 uur

Wereldwinkel Sassenheim bestaat 40 jaar!

Onze doelstellingen zijn nog altijd actueel en nodig om producenten in de armste gebieden van onze wereld te kunnen voorzien van een eerlijk loon. De afgelopen 40 jaar hebben we prachtige producten verkocht van deze makers en hen daarmee geholpen een waardig bestaan op te bouwen. Voor henzelf en hun familie. Dit blijven we uiteraard ook de komende jaren nog met veel liefde en passie doen.



Van ons 40 jarig jubileum gaan we een feestje maken. Daar willen we u van harte bij uitnodigen op zondag 25 februari 2024 in 't Onderdak. Vanaf 13.00 uur kunt u binnen lopen, waar diverse informatieve en leuke stands rondom fairtrade en duurzaamheid staan.

Om 13.45 uur opent wethouder Heleen Hooij de middag. Aansluitend wordt de film 'Bigger Than Us' vertoond, een film met een duurzaam karakter.

Entree met de eerste twee drankjes en hapjes worden u gratis aangeboden (na aanmelding) want het is ons feestje. Na de film is er gelegenheid om tijdens de borrel de stands te bezoeken. Er wordt ook een echte percussie-workshop met djembé's gehouden. De middag eindigt om 17.00 uur.

We hopen u te mogen verwelkomen om dit mooie 40 jarige jubileum te vieren! Vooraf reserveren is wel noodzakelijk bij onze voorzitter Wim van Vliet

e-mail: wpmvanvliet@gmail.com

info@wereldwinkelsassenheim.nl

In de week voorafgaand aan dit feest hebben wij natuurlijk ook mooie aanbiedingen in de Wereldwinkel. Dus kom vooral ook even naar de winkel in de Kerklaan! Hopelijk zien we je op 25 februari!

Een faire en duurzame groet,
vrijwilligers Wereldwinkel Sassenheim

Stilte tekst

Als je de stilte goed bewaart
dan werkt ze de hele dag door.

Dan zet ze als het ware de toon
voor alle gebeden en het werk,
dan geeft ze kleur aan de dag,
dan geeft ze richting aan ons leven.

van: Alberic Bruscke
(abt trappisten Diepenveen)

Veertigdagentijd

Vasten is bezinning
stilstaan bij jezelf
Vasten is bewustzijn
niets gebeurt vanzelf

Vasten is ontdekken
niemand is ooit klaar
Vasten is volharden
al is het nog zo zwaar

Vasten is vertrouwen
als je geen licht meer ziet
Vasten is geloven
God vergeet ons niet

ANDERE DIENSTEN

***Protestantse diensten op vrijdag om 16.00 uur
in de Tuinzaal van de Bernardus:***

16 februari

dhr. Jan Joost Snoek



Deel je eten
en het zal beter smaken.
Deel je blijdschap
en ze zal groter worden.
Deel je zorgen
en ze zullen minder zwaar zijn.
Deel je enthousiasme
en je zult elkaar aansteken.
Deel je kennis
en ze zal aangevuld worden.
Deel je liefde
en je zult liefde krijgen.
Deel je leven
en je zult mens worden.

van: Greet Brokerhoef-van der Waa

Kerkdiensten	Julianakerk	Dorpskerk
zondag 18 februari 10.00 uur collecte oppasdienst	Veertigdagentijd I ds. M. van Duijn 1 ^e Veertigdagentijdcollecte 2 ^e Diaconie + Kerk Linda meijer / Tess Koning	
zondag 25 februari 10.00 uur collecte oppasdienst	Veertigdagentijd II ds. M. Koster 1 ^e Veertigdagentijdcollecte 2 ^e Diaconie + Kerk Gerry Eenkhoorn / Noë Eenkhoorn	
zondag 3 maart 10.00 uur collecte oppasdienst	Veertigdagentijd III dhr. M. de Ridder 1 ^e Veertigdagentijdcollecte 2 ^e Diaconie + Kerk Mieneke Zwaan / Leia Poot	
zondag 10 maart 10.00 uur collecte oppasdienst 19.00 uur m.m.v. collecte	Veertigdagentijd IV Viering Maaltijd van de Heer ds. T. Moll 1 ^e Nood in de wereld 2 ^e Diaconie + Kerk Lily Kruik / Laura Nijman	Taizéviering ds. T. Moll Taizé Zanggroep Diaconie + Kerk
zondag 17 maart 10.00 uur collecte oppasdienst	Veertigdagentijd V ds. F. de Vries Bouwstra (Noordwijk) 1 ^e Veertigdagentijdcollecte 2 ^e Diaconie + Kerk Mariëlle v.d. Zwam / Sandra v. Muilwijk	
zondag 24 maart 10.00 uur collecte oppasdienst	Veertigdagentijd VI dhr. J.J. Snoek 1 ^e Veertigdagentijdcollecte 2 ^e Diaconie + Kerk Marianne de Nooy / Wil de Ruijter	

- * Elke zondagochtend is er een Oppasdienst in de Witte Zaal voor kinderen van 0 t/m 3 jaar en wordt er voor kinderen van de basisschool Kinderdienst gehouden
- * Als u zelf moeilijk naar de kerk kunt komen, is er een autodienst die u ophaalt en weer thuisbrengt. Daarvoor kunt u zich aanmelden per e-mail: autodienst@pgsassenheim.nl of per telefoon: 78 53 89

Op de agenda:

1. Beleidsplan 2024-2028
2. Resultaten ideeën jaarplan 2024
3. Vervolg & Uitvoering jaarplan 2024

Gemeente middag & avond
28 februari 2024

VERVOLG VAN
 7 NOVEMBER 2023

U komt toch ook?

Aanvang:
 Middag 14:30 uur
 Avond 20:00 uur

Hoop

Je mag je een gelukkig mens prijzen
als er mensen om je heen zijn
die je niet in de steek laten.

Je mag je een gelukkig mens prijzen
als mensen je hart verwarmen,
mensen die je verdriet zien,
mensen die je ook optillen en opbeuren.
Mensen van wie ook hoop uitgaat,
omdat ze je niet vergeten.

Je mag je een gelukkig mens prijzen -
ook al word je getroffen door ongeluk,
verdriet en moeite -
als er mensen zijn die je steunen,
mensen met handen die meedragen,
mensen met handen die je last verlichten.

Je mag je een gelukkig mens prijzen
vanwege die mensen
die je een glimp doen opvangen
van het menslievende Gelaat van de Onzichtbare
Die hoopt dat je goede hoop kunt houden.

uit: Medemens



Stilletekst

*Als je de stilte zoekt,
dan vind je de weg naar jezelf
en ook naar God.
Dan leef je van het verlangen
thuis te komen bij jezelf.
Dan mag je het diepste geluk ervaren:
dat God je gebrokenheid mag helen.
Dan zul je ontdekken
dat stilte noodzakelijk is.*

van: Leo Fijen

