

Protestantse Gemeente Sassenheim

April 2025



Op weg





Pasen

Pasen staat voor de deur. Lentefeest met een uitgebreid ontbijt en van eieren, asperges, chocola, lamsvlees. Als je de reclame mag geloven, is dat waar het om draait.

Mensen buiten de kerk hebben vaak geen idee, wat Pasen betekent voor Christenen. Sommigen zeggen zelfs dat we vieren dat Jezus aan het kruis stierf. Dan is er toch iets misgegaan in onze PR. Hoezo zouden wij de dood van Jezus vieren?

Lees eens het verhaal in Genesis 22 van Abraham die zijn zoon offert. Maar nee: er komt een reddende engel, met een ram in plaats van het kind. En de jongeling van Naïn in Lucas 7 werd opgewekt uit de dood, want hij was het enige kind van een weduwe. Hij moest voor haar zorgen op haar oude dag. Vlak daarna komt het verhaal van de dochter van Jäirus, in Lucas 8. En Lazarus, in Johannes 11. Allemaal voorbeelden van jonge mensen die stierven en van wie de dood reden tot groot verdriet was. Hoe kan dan de dood van Jezus reden voor feest zijn?

Vanaf het allereerste begin hadden christenen er moeite mee dat Jezus stierf. Ze hebben er alle mogelijke verklaringen voor gegeven. Waarom moest Jezus nou toch sterven? De verklaringen zijn verschillend: "Hij stierf voor onze zonden" of "Hij ging in de hel het gevecht met de duivel aan om die te verslaan", of "Hij ging de strijd aan met het kwaad, tot het einde toe."

Dus wat we vieren is niet de dood, maar de overwinning op de dood. Om dat des te beter te kunnen waarderen, gaan we in de week voorafgaand aan Pasen traditiegetrouw door het hele verhaal van Jezus: op Palmzondag zijn intocht in Jeruzalem, op een nederig ezeltje in plaats van hoog te paard. Op Witte Donderdag zijn laatste avondmaal met zijn leerlingen, het verraad en de arrestatie. Op Goede Vrijdag staan we stil bij de veroordeling en de marteling en de dood van Jezus aan het kruis. Op Stille Zaterdag vertellen

we stukjes uit de Bijbel die Jezus ook gekend heeft. Over schepping en zondvloed en uittocht en de profeten en de psalmen. En tenslotte lezen we het evangelie waarin Jezus opstaat uit de dood. Op Paasmorgen doen we dat nog een keer: dan is het volop feest als de nieuwe dag is aangebroken. "Sta op! Een morgen ongedacht!" Want de dood heeft niet het laatste woord. Toen niet en nu niet. Daar geloven we heilig in. Onze God is een God van leven. In vrijheid en vreugde. Zonder angst, met hoop en geloof en liefde. "Het is helemaal niet afgelopen met de dood van Jezus. Het begint nu pas goed" schrijft Karel Eykman in zijn Woord voor Woord kinderbijbel.

Nu is de taak aan ons. Laten zien wat er allemaal kan gebeuren als Jezus erbij is: verdrietige mensen worden getroost, wanhopige mensen gaan weer hopen. Zieke mensen voelen zich beter, gevangenen worden bevrijd. Wereldwijd delen wat we hebben: meer dan genoeg om op krachten te komen, om te werken aan en te vechten voor een wereld waar niemand bang is voor een ander, waar we waarlijk beeld zijn van God.

Een vrolijk Pasen gewenst!

ds. Sietske van der Hoek



Ik zie het kruis

*Ik zie het kruis van mijn Verlosser.
Ik zie het kruis waaraan Hij stierf.
Daar aan het kruis droeg Hij mijn zonden.
Stierf Hij mijn dood, kocht Hij mijn ziel.*

*Ik zie het kruis van mijn Bevrijder.
Ik zie het kruis van Golgotha.
Die diepe pijn, de weg van het lijden.
Die weg is Hij voor mij gegaan.*

*Ik zie de dag van overwinning.
Ik zie de kracht van Adonai.
De dood is toen voorgoed verslagen.
Toen Jezus sprak: "Het is volbracht!"*

van: Reyer
uit het lied: 'Ik zie het kruis'

agenda - agenda - agenda - agenda

- Elke maandag : Wandelgroep start om 13.30 uur in Het Venster
Elke dinsdag : HobbyGroep in Het Venster van 10.00-12.00 uur. Ook voor u die een kopje koffie wil drinken en graag met iemand in contact wil komen.
- dinsdag 15 april : Vesper in de Veertigdagentijd van 19.15-19.45 uur in de St. Pancratiuskerk
vrijdag 25 april : Bezoek Soefitempel en wandeling om 14.00 uur in de Soefitempel te Katwijk
donderdag 1 mei : Vorming & Toerusting de voorstelling 'Zelfs hier vind je nog een paar rechtvaardigen' in de Protestantse Kerk van Warmond aanvang 20.00 uur
woensdag 14 mei : Pastoraatsgroep 67+ rondleiding in de Bijbelse tuin met meer dan 50 kunstwerken in Hoofddorp, 10.00 uur verzamelen in Het Venster
woensdag 21 mei : Pastoraatsgroep 80+, lunch vanaf 11.45 uur in Het Venster
woensdag 28 mei : Start Kerkenweekend 50 jaar

Kringloopwinkel: Kagerdreef 90; woensdag 13.30-16.30 uur en zaterdag van 10.00-16.00 uur. Inleveren van goederen op Kagerdreef 51A

Gebedsgroep: Eenmaal in de 2 à 3 weken om 19.30 uur in Het Venster

De volgende 'Op weg' verschijnt op 20 mei

Kopij voor dit nummer moet uiterlijk 12 mei

binnen zijn. Handgeschreven kopij graag in een envelop met duidelijke vermelding

'kopij Op weg' op de Westerstraat 8a. Kopij per e-mail inleveren: opweg@pgsassenheim.nl



De bloemen uit de kerk gingen met een groet naar....



Bedankt !

Soms lopen de plannen voor een weekend heel anders dan verwacht en beland je na twee dagen pijn en koorts in het ziekenhuis voor een spoedoperatie.

Gelukkig verliep die goed, zijn de pijn en koorts verdwenen en ben ik alweer aardig aan het herstellen.

Hierbij mijn welgemeende dank voor al het

medeleven in de vorm van appjes, telefoontjes, kaarten, bezoek en bloemen. Het heeft me goed gedaan dat er zoveel mensen meeleefden en aan me dachten!

Met een hartelijke groet,

Joan Westerman

Predikanttekeningen



Afwezig

Pasen is een feestelijke en drukke tijd. Na Pasen gaan Ellis en Sietske na elkaar een weekje ertussenuit. Sietske van 28 april t/m 4 mei.

Maaltijd en gesprek

Op 12 mei begint een nieuwe serie Maaltijd en Gesprek voor de tieners. Dit keer over '80 jaar vrijheid'. We realiseren ons nauwelijks hoe bijzonder het is dat we al 80 jaar in vrede leven. We gaan drie keer met elkaar in gesprek hierover, op 12 mei, 2 en 23 juni.

ds. Sietske van der Hoek



Ouderenpastoraat

Gemeenteleden buiten Sassenheim bezoek ik uiteraard met de auto. Binnen Sassenheim doe ik het bezoekwerk graag per fiets. Ik hoef nooit langer dan 4 minuten te rijden en ben dan al op de plekken waar ik wil zijn, waar deuren gastvrij opengaan. Maar (naast omwille van conditie en milieu) doe ik dit vooral omdat je zo veel meer ziet, hoort en ruikt! Prachtige bomen met bloesem dit seizoen tegen een blauw lucht, de ontluikende lente doet me de gang van de seizoenen beseffen. In de aan mij toevertrouwde levensverhalen van die gemeenteleden die al een tijdje rondlopen op deze aarde, komen alle seizoenen aan bod. Onwillekeurig moet ik denken aan het volgende gedicht van Rieke Mes: *In de lente ontkiemt het zaad. In de zomer is de oogst overvloedig. In de herfst valt de graankorrel in de aarde. In de winter wacht het in de grond. God van de aarde, moge ons leven zijn als de cyclus der seizoenen. God van de hemel, mogen wij overvloedig oogsten.* Ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat me gegeven wordt, en dat ik in korte tijd al met heel wat mensen heb mogen kennis maken (nog wel heel wat te gaan overigens).

Van 22 tot en met 28 april heb ik verlof, ik ga dan verhuizen van Hazerswoude-Rijndijk naar



Leidschendam (waar mijn echtgenoot dominee is geworden). ds. Sietske v.d. Hoek neemt waar (en de overlappende dag, zo nodig, Maurits de Ridder)

Pastoralia

Echtpaar Mw. J.C. de Jong-Maaskant en meneer C.J. de Jong (Koningstraat 6) maken een moeilijke tijd door: Mevrouw kreeg een hersenbloeding en is kwetsbaar geworden; mede daardoor moest haar man op een andere plek wonen (Voorhout, Gerko, Rozenpad kr 13). Een kaartje voor deze lieve mensen wordt dankbaar ontvangen!

Janny Maas- Batenburg uit Parkhove en Bep Boulogne uit SassemBourg verblijven momenteel in Van Wijckerslooth en maken een moeilijke tijd door van onderzoek en onzekerheid, en zullen zeer waarschijnlijk niet meer naar hun eigen huis terug kunnen.

Rita Wijkhuizen (Platanenlaan 535) ondergaat heel wat ziekenhuisonderzoeken in een traject dat hopelijk uitmondt in een levertransplantatie.

ds. Ellis Ezinga.

Sta op!

Zoveel wat ons kan verlammen.
Zoveel wat ons terneer kan slaan.
Noem het maar,
Ik ken je wel.
De wereld staat in brand,
de vlammen hoog.
Hier in mijn hart en ver daarbuiten.
Wij strijden tegen elkaar, uitzichtloos.
Geen overwinnaars,
ze zijn er nooit geweest.
Terneergeslagen, uitgeput zijn wij.

Dwars door het duister, de wanhoop,
trek ik een spoor van licht.
Geef Mij je hand,
sta op en loop!
Pak de handen van de mensen om je heen.
Loop samen de morgen in,
het Licht tegemoet.

van: Dian Voet, deelnemer gedichtenwedstrijd

Kerkenraadsberichten

Vanuit de Kerkenraad

Ten opzichte van een jaar geleden heeft de Kerkenraad het minder druk. Dat betekent niet dat er geen onderwerpen meer zijn om te bespreken. Belangrijk verschil is wel dat we nu weer kunnen bouwen aan het gemeentewerk. Bouwstenen genoeg.

Waar staan we als kerkgemeenschap en waar willen we naar toe? Vragen die de afgelopen tijd aan de orde kwamen in de Kerkenraad. We hebben als gemeente onze plek gevonden in de Dorpskerk en Het Venster, al beleeft de een dit wel anders dan de ander. Daarom is op de Gemeentebijeenkomsten van 15 april ook over dit onderwerp met de aanwezige gemeenteleden gesproken.

We hebben een jaarplan opgesteld, waarin van alle colleges is aangegeven waaraan zij komend jaar aandacht willen schenken. Dit plan is in de vergadering van de Kleine Kerkenraad van februari goedgekeurd.

Ook is er gesproken over het doorlichten van onze kerkelijke organisatie. PG

Sassenheim is een heel actieve gemeente. Hoe toekomstbestendig zijn die activiteiten? Doe we ze omdat we ze al jaren doen? Passen ze nog wel in deze tijd? Waar zitten mogelijke knelpunten? Vragen die aan de hand van het zogenoemde Kerkelijk Canvas Model zijn te beantwoorden. Daarin zijn negen criteria opgenomen, die voor elke activiteit zijn in te vullen en dat levert een beeld op. In de vergadering van de Kerkenraad van 3 april is de taakomschrijving van de werkgroep vastgesteld, zodat deze aan de slag kan.

Ook is gesproken over de predikantsborden in de Dorpskerk. Getuigen van een lange geschiedenis van heel lang de Hervormde Gemeente van Sassenheim en sinds 2007 van de Protestantse Gemeente Sassenheim. Aan de borden ontbreken nog gegevens en het is goed om die toe te voegen. Daarbij is tevens besproken hoe we de namen van alle voorgangers van de Julianakerk kunnen weergeven. Ook daar gaat het om een lange geschiedenis. Afgesproken is dat hiervoor een oplossing wordt gezocht, die ook een plaats krijgt in de consistorie.

Communicatie is essentieel in elke organisatie en

ook in de kerk. Er is een website, een app, Zondagsbrief, sociale media, maar de samenhang is soms wat gering. Goed om hiermee aan de slag te gaan, vindt de Kerkenraad. En dus willen we komende tijd een bijeenkomst organiseren met vertegenwoordigers van al die activiteiten die met communicatie te maken hebben, om zo na te gaan hoe we dit nog beter en efficiënter kunnen doen.

Ten slotte is nog gesproken over de vraag voor wie de PGSamenapp is. Besloten is om alleen leden van de Protestantse Gemeente Sassenheim toe te laten. De afgelopen tijd is het bestand aan deelnemers hierop doorgenomen.

Classicaal bezoek

Donderdag 20 maart kreeg de Brede Kerkenraad bezoek van ds. Mark van Pelt. Hij is in oktober 2023 benoemd tot classispredikant. Vanuit die functie onderhoudt hij contact met alle 130 kerken in de classis Zuid-Holland Noord. ds. Van Pelt kwam kennismaken met ons en deed dit aan de hand van een aantal vragen. Aspecten die hierbij aan de orde kwamen, hebben onder meer betrekking op de welstand van de gemeente en de welstand van de Kerkenraad. ds. Van Pelt was vooraf geïnformeerd door voorzitter Kees de Jong over de periode van een aantal jaren, waarin er veel is gebeurd in de gemeente: vertrek van beide predikanten, het sluiten van de Julianakerk en de overstap naar de Dorpskerk en de bouw en ingebruikname van Het Venster. ds. Van Pelt was onder de indruk van de wijze waarop dit allemaal heeft plaatsgevonden en de manier waarop kerkenraadsleden hierover vertelden. Hij vroeg met enige regelmaat aan de aanwezigen naar hun ervaringen. Hij geeft aan dat bij vragen, problemen of zorgen, hij altijd is te benaderen. Het gesprek verliep in een open sfeer en opbouwende manier.

Arie Dwarswaard, *scriba*

Om een kind de juiste richting in te sturen, moet je hem hierin wel zijn voorgegaan.

We gedenken...

Johanna van de Wetering-van Dorsten (Hanny)

12 september 1937 - † 5 maart 2025

Hanny van de Wetering werd geboren in de 3e Poellaan in Lisse. Eigenlijk zou haar hele leven zich afspelen in die sfeervolle straat: met het gezin van vader, moeder en broer Jaap, zou ze er volwassen worden. En ze heeft er met haar in 2020 overleden geliefde echtgenoot Adam vier kinderen gekregen: Yolanda, Sylvia, Anita en Hans groeiden er op, in een buurt met veel omzien naar elkaar. Toen Hanny door afnemende gezondheid naar Sassembourg moest verhuizen, gingen haar gedachten en verhalen steeds weer met weemoed terug naar de straat waar ze het langst van haar leven gewoond had. Daar gaven zij en Adam hun kinderen een fijne jeugd, al hadden ze het beslist niet breed. Tijdens de dankdienst voor haar leven in de Dorpskerk op donderdag 13 maart, voorafgaande aan de begrafenis, hebben we Prediker 3 en Psalm 121 gelezen, en mooie kerkliederen gezongen en gebeden, want Hanny was een trouwe en gelovige kerkganger. Haar kinderen haalden warme herinneringen op aan hun moeder, die zo lekker kon bakken voor verjaardagen, en onvergetelijke Sinterklaasavonden regelde, met zelfgemaakte cadeautjes als sokken of een pyjama, maar toch ook boeken en puzzels. Een moeder die ook zo'n lieve oma was. Een zomerhuisje in Nunspeet was ook mogelijk, alles met de knappe zuinigheid van vader en moeder. Moeder kon zo goed troosten en tot op het laatst konden ze zo lekker met haar praten, over de gewone dingen van het leven. Het volgende gedicht hebben ze uit de grond van hun hart gelezen:

Ik heb mijn moeder niet verloren, daarvoor gaf ze mij teveel. Wat ze me zei, dat blijf ik horen, van wat ik ben, is zij een deel. Ik kom haar overal tegen, in wat ik doe en wat ik laat. Zij was en blijft voor mij een zegen, waarvan het spoor steeds verder gaat.

ds. Ellis Ezinga

H.J. Henk van der Heiden

16-03-1942 - † 20-01-2025

Henk werd geboren als oudste zoon in een gezin van vier kinderen. Opgegroeid in de Hein Bader-

straat en later aan de Zandslootkade. Na zijn schooltijd is hij gaan werken bij DMN in Noordwijkerhout.

In 1967 trouwde hij met Dittie Braam en gingen zij wonen in de Gladiolenstraat. In 1970 kreeg hij een baan aangeboden in Canada, om te gaan werken voor een Nederlands firma. Inmiddels waren er twee zonen geboren en na flink overleg is besloten om te gaan naar het verre Canada. Het waren mooie jaren in Canada, maar na zes jaar kreeg Henk heimwee en keerde het gezin met inmiddels drie zonen terug naar Nederland.

Henk kreeg al snel een baan als chauffeur en ging bloemen rijden naar Duitsland. Het gezin ging wonen in de Bijdorpsstraat. Na wat jaren in de bloemen maakte Henk de overstap naar meubelmaker, wat hij een aantal jaren heeft gedaan. Later is hij toch weer teruggekeerd in de bloemen.

Henk werd ziek en kreeg de diagnose, stembandkanker, later volgde hier ook nog een herseninfarct op. Hij herstelde maar besloot met pensioen te gaan en nog zo veel mogelijk te genieten. Samen met Dittie maakten hij nog diverse reizen en maakten zij mooie fietstochten.

De laatste jaren was de fut eruit bij Henk en wilde hij het liefst zo min mogelijk drukte om zich heen hebben en geen drukke activiteiten meer doen. Hij was graag thuis en ging langzaam achteruit.

In januari 2025 kreeg hij een longontsteking en was zijn lichaam niet sterk genoeg meer om hiervan te herstellen. Het was volgens Henk: "goed zo". Op 20 januari 2025 is Henk rustig ingeslapen.

De familie

Rolf Drost

01-03-1961 - † 17-03-2025

Op 17 maart kwam er een einde aan het leven van Roelof Drost. Rolf is 64 jaar geworden. Ondanks het feit dat Rolf de afgelopen jaren ernstig ziek was, was opgeven voor hem geen optie. Hij wilde alles uit het leven halen wat er nog inzate, het glas was bij hem, zoals zoon Bas het verwoordde, altijd voor driekwart vol. Als de mensen hem vroegen hoe het met hem ging, antwoordde hij steevast: 'Gaat wel hoor' of 'Gewoon doorgaan met ademen'. Rolf's grote

passie was voetballen. Geboren in Ede, stond hij bekend als die 'Brede uit Ede'. Jarenlang heeft hij bij 'Ter Leede' gevoetbald. Toen hij ouder werd ging hij vlaggen en tenslotte fluiten. Tijdens de rit naar het hospice, is er nog een stop met de ambulance bij ter Leede gemaakt. Dat opgeven geen optie was voor Rolf, bleek ook door het feit dat hij samen met Piet van der Lans en zijn zonen tussen alle behandelingen door de Alpe D'huez nog twee keer heeft gelopen. Tot zeven weken voor zijn overlijden werkte hij nog fulltime op Schiphol. Daar genoot hij van de mensen om hem heen probeerde hij zijn collega's te helpen hun werk efficiënt uit te voeren. Dat hij geliefd was bij zijn collega's werd heel zichtbaar tijdens zijn uitvaart waar velen aanwezig waren. Rolf was gek op zijn kinderen en kleinkinderen, hij kon enorm genieten van knuffelen, spelletjes doen, stoeien enz. In de kerk verrichtte hij ook de nodige hand- en spandiensten zoals het verzorgen van het paasontbijt en het mede-organiseren van het kerkenweekend. Groot verdriet was er bij hem toen An zijn vrouw overleed. De lichtjes in zijn ogen waren gedoofd. In die periode zocht ik Rolf vaak



vroeg in de morgen op in 'Subway'. Daar vertelde Rolf graag over alle soorten werk die hij had gedaan. Na mijn vertrek uit Sassenheim zagen we elkaar nog bij de verjaardagen van onze gezamenlijke kleinkinderen. Ondertussen had Rolf een nieuwe liefde gevonden in Saskia waardoor zijn leven weer kleur kreeg. Op de vrijdag voor zijn heengaan hebben Rolf en ik elkaar gesproken in het 'Hospice'. Zoals ik van Rolf gewend was, kwamen er weer prachtige verhalen langs, maar hij uitte ook zijn verdriet dat het slecht met hem ging. Aan het einde van mijn bezoek heb ik samen met hem en Saskia gebeden of God hem veilig thuis wilde halen en wilde zorgen voor al zijn dierbaren, dat raakte Rolf diep. Tenslotte mocht ik hem de hand op zijn voorhoofd leggen en hem de zegen van de Heer geven op weg naar de overzijde van dit leven, waar Rolf verwachtte al zijn overleden geliefden terug te vinden. Tijdens de crematieplechtigheid hebben we geluisterd naar ontroerende toespraken en Psalm 23 gelezen, waar God wordt beschreven als een herder, die met ons meegaat, waar onze voet ons ook brengt. Moge Rolf rusten in vrede!

Hendrik Betting, Stadskanaal



De voorzitter schrijft....

Zojuist thuisgekomen van een fietstocht door de streek. Vanuit Sassem, via Lisse naar de Zilk en over Noordwijkerhout en Voorhout weer huiswaarts. De streek waar de narcissen en hyacinten volop kleur laten zien en waar de tulpen zich heel voorzichtig 'ontplooien'. Als u dit leest zal er ook kleur en fleur zijn van de tulpen. Dit doet me denken aan de afsluitende woorden waarmee de laatste bijdrage in het kerkblad werd afgesloten. 'Op weg naar het voorjaar' met het noemen van Lied 982 'In de bloembol is de krokus'. En nu enkele weken later is er volop kleur in de streek. Het wonder van de natuur. De natuur trekt zich niets aan van hetgeen er in de wereld gebeurt. Alsof er geen oorlogen zijn. Alsof er geen narigheid is, veroorzaakt door een ieder die doende is met



'positie en macht'. De natuur trekt zich niets aan van importheffingen, handelsoorlog, economie en beurzen. Het enige wat voor de natuur belangrijk is, is of de mensheid voldoende discipline heeft om de natuur naar de toekomst toe goed te borgen. Opdat wonen, werken en samenleven niet alleen voor ons maar ook voor de nieuwe generaties tot in lengte van jaren goed zullen zijn.

Veel korter

In de vorige 'Op weg' heb ik gemeld om de kopij 'voorzitter schrijft' te gaan inkorten. En dat gaat vanaf deze uitgave ook gebeuren. Op mijn lijstje stonden de 'schrijfsels 'bloemencorso in de Hoofdstraat en de kerken', krokusbollen als kerkelijke activiteit, vespers in de Pancratiuskerk, de prachtige Evensong met Canticum Vocale in Warmond, bezoek classispredikant ds. Marc van Pelt, gemeentebijeenkomsten, Pasen en

de vele PGS paasactiviteiten, clusterteam, verbetering geluid en werkzaamheden Dorpskerk, huisbezoeken en nog enkele onderwerpen. Dit wordt gelaten voor wat het is, het wordt teveel om te lezen. Uiteraard kunt u reageren als de bijdrage 'de voorzitter schrijft' wel uitgebreid dient te zijn.

Ambtsdragers en de nabije toekomst

In de laatste vergadering van de Kleine Kerkenraad is een notitie van de scriba 'stand van zaken aftredende ambtsdragers' besproken. In die notitie worden de aflopende ambtstermijnen genoemd van de huidige Kerkenraad in 2025 en 2026.



De Kerkenraad kan u melden dat dit jaar **5 ambtsdragers** en volgend jaar maximaal **9 ambtsdragers** aftredend zijn.

Gezien het feit dat in de afgelopen twee/drie jaar is gebleken dat het meer en meer moeite kost om ambtsdragers te werven, maakt de Kerkenraad zich ernstig zorgen over de continuïteit in de nabije toekomst van de 'bestuurlijke organisatie'. Dit met de achterliggende gedachte dat daarmee het werk van de verschillende colleges ernstig onder druk komt te staan. Zelfs meer dan dat. Het wordt onmogelijk in de overblijvende setting het werk nog te kunnen doen. Iedere ambtsdrager heeft de keus om na 1- of 2 ambtstermijnen aan te geven te gaan stoppen. Daarbij moet u bedenken dat er tal van ambtsdragers zijn die al meer dan 2 ambtstermijnen actief zijn! Een weloverwogen keuze die niet zomaar wordt genomen. Dank aan hen die de Kerkenraad hebben gediend, dat is zeker.

College van Kerkrentmeesters, penningmeester en secretaris

In 2025 worden in het college van kerkrentmeesters de functies van secretaris en penningmeester vacant. En dan te bedenken dat het college al een vacante plaats heeft. Of te wel het college zal dan nog bestaan uit 1- en misschien 2 leden. Een situatie die grote zorgen baart, dat is zeker.

Scriba en voorzitter Kerkenraad

De scriba van de Kerkenraad gaat na 8 jaar in 2026 het scribaat overdragen terwijl niet zeker is of de voorzitter van de Kerkenraad na 4 jaar deze functie blijft invullen.

Wat in ieder geval wel zeker is, is dat kerkenraadsleden of in 2025 of in 2026 gaan stoppen na

meerdere jaren (sommigen zelfs 8, 12 jaar of langer) actief te zijn geweest in de Kerkenraad.

Kortom PG Sassenheim - evenals tal van andere kerkgemeenschappen - heeft een grote uitdaging om de bestuurlijke organisatie 'op orde te houden'. Om die reden zal de werkgroep 'bestuurlijke organisatie' nog voor de zomer actief gaan/moeten worden om hetgeen bovenstaand is genoemd in kaart te brengen. En met adviezen te komen hoe de kerkelijke organisatie in de nabije toekomst te borgen. Adviezen niet alleen gerelateerd aan de Kerkenraad maar ook voor de overige kerkelijke disciplines. Wat kunnen we nog wel en waar zijn problemen te verwachten in de nabije toekomst. En die toekomst is heel dichtbij, zie hetgeen hiervoor is genoemd betreffende de ambtsdragers.

Notulist(en), delen van taken

Wat sowieso belangrijk is en dat is ook direct een oproep om daar waar er geen ambtsdragers meer zijn het uitvoerende werk door betrokken gemeenteleden te laten uitvoeren.



De scriba heeft al nagedacht welke taken ook door 'derden' gedaan kunnen worden. Een splitsing van taken waaronder het notuleren van vergaderingen, het verzorgen van de afkondigingen. En zo zijn er

meer taken die het werk van een toekomstige scriba verlichten.

Kortom PG Sassenheim heeft een uitdaging te gaan de komende jaren.

Een nieuwe dag

Deze (korte) bijdrage wordt afgesloten met het projectlied zoals voor zondag 20 april / eerste Paasdag genoemd in de veertigdagengids. De gids die ons heeft begeleid op de weg naar Pasen.

*Een nieuwe dag, een nieuw begin
Van hoop en van verwondering.
Het is weer licht, kijk om je heen:
God laat de mensen niet alleen*

*De steen is weg, het graf is leeg,
Zing mee met ons want Jezus leeft!
Nu is het feest voor jou en mij
Want Gods verhaal gaat nooit voorbij.*

Kees de Jong, voorzitter

College van Diakenen



1^e Kwartaalactie 2025 PG Sassen- heim



Voor wie?

Het Vergeten Kind is er voor alle kinderen in Nederland die niet de kans krijgen kind te zijn, omdat ze met zware stress leven door problemen in de thuissituatie. Door deze problemen krijgen ze thuis te weinig aandacht en dat staat een gezonde ontwikkeling in de weg. Het gaat om naar schatting 100.000 kinderen. Bij de helft van hen is de situatie zo ernstig dat ze niet meer thuis kunnen wonen.

Ons doel:

De Heppie Vakanties & Weekenden zijn de ideale uitlaatklep voor “Vergeten Kinderen” om te ontspannen, genieten en lachen. Ze zijn bedoeld voor kinderen die niet vaak op vakantie gaan en thuis moeilijkheden hebben. Het gaat daarbij om plezier en vrienden maken. Lekker onbezorgd spelen met leeftijdsgenootjes.

Een week kost per kind €200.

PGS streeft in het 1^e kwartaal naar 15 vakantie weken en zet in op €3000.

Het resultaat:

Met elkaar hebben we t/m zondag 30 maart € 3652 opgehaald.

De diaconie van PGS vult dat bedrag aan tot € 5000.

We maken met dit resultaat **25 kinderen** blij komende zomer.

Dank voor uw gaven, uw inzet en betrokkenheid!

Collecte via de kastjes
bij de deuren. Tweede
Kwartaaldoel
Stichting Woord en
Daad,



Deze stichting is van mening dat alle mensen gelijkwaardig zijn. Vanuit Bijbels perspectief

van gerechtigheid en barmhartigheid dragen zij dagelijks bij aan een duurzame verandering van mensen hier en daar. Woord en Daad werkt wereldwijd in 18 landen. Dit doen zij samen met lokale partners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. Zo verbinden ze mensen wereldwijd en vervullen daarbij een ‘makelaarsrol’.

Woord en daad zet zich in voor de volgende taken: Agrarische ontwikkeling, duurzaam water, onderwijs, werk en opleiding, noodhulp en weerbaarheid, beleidsbeïnvloeding en bewustwording.

Zij doen dat in veel landen, onder andere in Nepal waar zij het onderwijs willen verbeteren, want goed lesgeven is een grote uitdaging. Daardoor klinkt de roep om het systeem te verbeteren steeds luider. Woord en Daad wil daarbij helpen. Het doel is om binnen vijf jaar overbodig te zijn omdat het onderwijssysteem dusdanig verbeterd is dat de stichting overbodig is geworden.

Wij hebben gekozen voor een praktisch doel namelijk het verbeteren van de lerarenopleiding via de universiteit. De training van 1 algemene docent kost €50,00, er zijn veel van deze docenten nodig en wij willen voor 60 van deze personen de training bekostigen, dus ons streef bedrag voor dit kwartaal is weer €3000,-.

Helpt u weer mee?

Op weg naar Pasen, moment van aandacht en bezinning

Nu het bijna Pasen is wordt er weer, in samenwerking met de Havenkerk, een moment van bezinning en aandacht georganiseerd op het kerkhof en in de Dorpskerk. In de week voor Pasen staan we stil bij het lijden en sterven van Jezus Christus en met Pasen vieren we de opstanding van Jezus Christus.

Of je nu gelovig bent of niet, we verliezen allemaal mensen die ons dierbaar zijn. Rouw om

verlies van geliefden kent iedereen. Op zaterdag 19 april, van 12.00 uur tot 15.00 uur, heeft u de mogelijkheid om een kaarsje aan te steken in de Dorpskerk en uw geliefden te herdenken. Er zijn bloemen beschikbaar om op het kerkhof te leggen of bij een speciaal ingerichte herdenkingsplek. Tijdens deze middag van aandacht en bezinning



zal er regelmatig op het 17^e-eeuwse Goltfuss orgel gespeeld worden.

Na een bezoek aan de Dorpskerk en het kerkhof ben u van harte welkom in Het

Venster. Hier staat koffie, thee en een kopje soep klaar. Ook kunt u rustig met elkaar napraten.

U bent van harte welkom!

Namens Team diaconie,

Mariska Hofland

Durf te vragen

Van ds. Sietske van der Hoek kregen we de tip over *Durf te vragen*. "Misschien iets voor de Diaconie om dat op te zetten?"

Het model werkt al een aantal jaren binnen protestantse kerken in Amsterdam en Amstelveen, maar ook bij niet kerkelijke gemeentes als bijvoorbeeld Gouda en Haarlem.

Omzien naar elkaar is waar het om draait. Elkaar als het even dringend nodig is, een handje kunnen helpen. Immers soms weet je niet van elkaar dat er een helpende hand nodig is en dat jij best die hulp kunt en wilt bieden. Spijtig dat je elkaar dan net mist! Om hulpvraag en -aanbod bij elkaar te brengen, gebruiken we de PG Samen-app. Om de vraag te stellen en om hulp aan te bieden!



Gewoon maar beginnen en kijken wat er voor moois van komt! Iets namens de gehele PG Sassenheim overigens. Niet specifiek iets van uw Diaconie.

Andrea Knight ontwierp de fraaie leaflet!

Team Diaconie

DURF TE VRAGEN!
PG SASSENHEIM

HULP NODIG HEBBEN...

Soms overkomt het je gewoon; het lukt je niet alleen. Vaak kun je er niets aan doen. Uiteraard voelt het best lastig om hulp te vragen. En je wil of kan niet iemand inhuren om het klusje voor je te doen. Gelukkig kunnen gemeentelieden van de PGS helpen!

WAT VOOR HULP?

- Want wie kan er even een boodschapje voor je doen?
- Of je even met de auto ergens halen en brengen?
- Of een keertje het gras voor je maaien?
- De tuindeur repareren, zodat die weer gewoon open en dicht kan?
- Het buitenlicht repareren; heel lastig nu het kapot is?

GEMEENTE KOMT IN ACTIE!

Binnen de PG Sassenheim zijn veel behulpzame, handige, bereidwillige mensen die iemand best een keertje willen helpen. In goed overleg.

U vraagt, een helpende hand uit de PG Sassenheim helpt u graag.

HOE HULP VRAGEN OF HULP GEVEN?

Om hulpvraag en hulpaanbod bij elkaar te brengen, gebruiken we de PGsamen-app. Om de vraag te stellen en de hulp te bieden!

> Open de app, begin een bericht met DURF TE VRAGEN en typ uw of jouw vraag. Wacht op reactie en maak contact

- Het gaat niet om verkoop-koop (marktplaats)
- Durf te vragen is bedoeld voor leden van de PGS of via leden van de PGS

Pasen

Want als er iets is opgestaan vannacht is het onze moed te doen als Hij

Als iets is opgestaan in deze vroege ochtend is het onze wil Hem te volgen

Als er iets is opgestaan is het ons geloof dat het donker niet het laatste woord spreekt

Als er iets nieuw is deze dag is het onze liefde geboren uit hem en bestemd voor de wereld.

Want als er iets is opgestaan is het ons antwoord op: 'Heb je mij lief?'

van: Dio van Maaren
uit: Intercity Bestemming Pasen

prikbord

Stiltewandeling

De Parkdienstcommissie organiseert op de laatste zondag van de maanden juni, juli en augustus een Stille- of inspiratiewandeling.

Met het thema van de Parkdienst op 14 september 2025 'In het spoor van....'

Welke richting wandel jij op?

Wat geeft jou richting in je leven?

In wiens of welke voetsporen zou jij wel willen staan?

Met deze wandeling krijgt u de gelegenheid om even uit de drukte van het dagelijkse leven te stappen en uw aandacht te richten op de omgeving om de stilte bewust binnen te laten komen.

Data: 29 juni, 27 juli en 31 augustus

Aanvang: 19.00 uur

Vertrek: vanuit Het Venster

Procanto zoekt zangers

Heb je interesse? Stuur dan een mailtje aan Paul Burgmeijer op het onderstaand e-mailadres en wie weet zing je in februari 2026 mee in ons volgende concert!

e-mail: kleinkoor@gmail.com

Kerkenweekend bestaat 50 jaar!

Hemelvaartsweekend 2025 is het jubileumjaar van het Kerkenweekend! Sinds 1975 wordt er jaarlijks door een groep gemeenteleden een lang weekend gekampeerd met Hemelvaart. Dit jaar vieren we het 50-jarig bestaan en willen we tijdens het Kerkenweekend op Hemelvaartsdag een jubileumdag houden. Hierbij is iedereen, zowel oudkerkenweekendgangers als gemeenteleden die het leuk vinden om een dagje te komen, welkom om op donderdag 29 mei naar camping

Dus als u zin en tijd heeft kom langs!

Advertentie



GLAS MAAT

Ruit woning vervangen?

☎ 0252 - 823 418

✉ info@glasmaatbv.nl

🌐 www.glasmaatbv.nl

Jongerenraad

Voor jongeren en soms hun ouders worden ook dit voorjaar weer leuke en zinvolle activiteiten georganiseerd.

Kortgeleden ging ds. Sietske van der Hoek met een afvaardiging van de Jongerenraad in gesprek met doopouders. Ouders van wie afgelopen jaar een kind is gedoopt praten tijdens zo'n avond hoe ze de doop hebben beleefd en welk beeld ze hebben van geloofsopvoeding.

Solid Friends

De jongeren van Solid Friends komen regelmatig bij elkaar. Tijdens twee samenkomsten zijn foto's gemaakt van Bijbelse taferelen. Waarschijnlijk hoort u vanzelf wat de jongeren van plan zijn met deze foto's. Voor deze leeftijdsgroep worden rond de maand mei weer enkele 'maaltijd en gesprek' avonden georganiseerd; ditmaal rond het thema vrijheid.

Palmpasen

Op het moment van schrijven is het Veertigdagentijd en via de kinderdienstleiding ontmoeten kinderen en gemeenteleden tijdens de zondagsdienst wekelijks een zogenaamd wakkere wandelaar. In badjas introduceert deze verteller wekelijks het verhaal van de Kinderdienst. Het centrale thema is 'een nieuwe dag' en alle verhalen gaan over verandering. Natuurlijk worden (of werden) er dit jaar ook palmpasentakken versierd. Veel kinderen kijken hier jaarlijks naar uit.

Groep 8

Het duurt nog even, maar voor kinderen die dit jaar in groep 8 zitten wordt op 13 juli een overstapdienst georganiseerd. Tijdens deze laatste zondag voor de zomervakantie wordt ook dit jaar

in de kerk stilgestaan bij het afscheid van de Kinderdienst en de start op de middelbare school. Net als vorige jaren wordt die zondag voor alle kinderen van de Kinderdienst een zomeractiviteit georganiseerd. Meer informatie volgt later.

Avondmaalscatechese

Eens in de paar jaar organiseert de Jongerenraad samen met een predikant avondmaalcatechese voor de kinderen uit de laatste



groepen van de basisschool. De data zijn nog niet bekend, maar ouders van kinderen van deze leeftijd worden hier door de Jongerenraad over geïnformeerd.

De eindexamens komen weer dichterbij. In mei is het al weer zover. Een spannende tijd voor zowel de jongeren zelf als voor hun families. Veel succes!

Versterking Jongerenraad

De Jongerenraad bestaat momenteel uit Linda Meijer-Koning, Daan Kruik, Jantien Reijerse-Doolgaard en Vera Kortenoever. We kunnen wel wat versterking gebruiken. Wie het leuk vindt om mee te denken over activiteiten voor kinderen en jongeren wordt gevraagd dat aan een van ons te laten weten. We komen zo'n vijf a zes keer per jaar op een maandagavond bij elkaar. Kom gerust vrijblijvend een keertje kijken.

Hartelijke groet,

Vera Kortenoever

Pastoraatsgroep 50 +

Op dinsdag 25 maart was er aansluitend na de vesper in de Katholieke Kerk van Sasenheim de mogelijkheid de kruiswegstatie in de Pancratiuskerk mee te lopen met Pastoor Owel.

Bijzonder aan deze 14 tafere-len zijn de 3 dimensionale afbeeldingen die door de kunstenaar gemaakt zijn.



Pastoor Owel vertelde ons over de staties en wees ons op details die hierin zichtbaar zijn. Het was een avond met verbeeldingen van de lijdensweg van Jezus die tot ons spreekt vanaf de muur van de Pancratiuskerk.

De uitleg van pastoor Owel van de 14 kruiswegstaties die van oost naar west (7 tafere-len) en van west naar oost (7 tafere-len) in de Pancratiuskerk zijn te bewonderen was verhelderend. De lijdensweg die Jezus loopt van het paleis van Pontius Pilatus tot en met zijn sterven en begra-

fenis in 14 taferelen. Dank aan pastoor Owel voor zijn begeleiding bij onze tocht langs deze kruisweg.

Namens de pastoraatsgroep 50+,

Marieke Lutjeboer en Anda Dijkstra

Pastoraatsgroep 67+

Rondleiding Bijbelse tuin in Hoofddorp

Hierbij nodigt de Pastoraatsgroep 67+ u uit voor een rondleiding in de Bijbelse tuin met meer dan 50 kunstwerken op woensdag 14 mei 2025 in Hoofddorp

Een oase van rust in Hoofddorp. Initiatiefnemer Pastor Kees van Lent, zorgde ervoor dat de tuin kon worden tot wat hij nu is. Vanuit een wat verwaarloosde kloostertuin ontstond onder zijn bezielende leiding een Bijbelse tuin.

Als primair doel wilde hij: figuren en verhalen uit de Bijbel uitbeelden en tastbaar maken voor de mensen. Met deze tuin heeft hij geprobeerd een handreiking te bieden tot geloofsverdieping in een vorm die past bij deze tijd. Het is heel bijzonder dat vanuit dit initiatief vervolgens weer van alles is ontstaan.



De geestelijke waarde van de tuin wordt versterkt door de beelden, bomen en planten die een Bijbelse symboliek vertegenwoordigen.

Je vindt er overal in de tuin voorbeelden van, die uitdagen tot filosoferen, overwegen, vragen stellen, zingen en spelen.

Datum: woensdag 14 mei 2025

Tijd: 10.00 uur verzamelen + koffie

Plaats: Het Venster

Kosten: €10,- incl. koffie en vlaai na afloop

In Het Venster starten we met een kop koffie. Hier kunnen we de aanwezigen over de auto's verdelen. Er is voldoende parkeergelegenheid op het kerkplein voor de H. Joannes de Doper kerk. Om 11.00 uur start de rondleiding in de Bijbelse tuin. De rondleiding duurt ongeveer vijf kwartier.

Aanmelden kan t/m woensdag 7 mei bij:

Gerry van Prooijen tel: 221 960

Wil Booij tel: 06 1461 8538

• e-mail: pgs67plus@gmail.com

Met vriendelijke groet,

Gerry, Wil en Joke

Pastoraatsgroep 80+

Verslag spelletjesmiddag

Ondanks de geringe opkomst was het een heel geslaagde en gezellige middag op woensdag 19 februari. U, die er niet was, heeft zeker wat gemist. Al vroeg kwamen de eerste gasten binnen en zochten een plaatsje dicht bij de microfoon; zodat ze geen getal van het Bingospel zouden missen. Want zij waren er op uit om te winnen!

Ds. Ellis Ezinga opende de middag met een kleine overdenking over de Veertigdagentijd, hoe we dit beleven. Dit is voor iedereen anders: de één eet en drinkt soberder, snoept niet, een ander



koopt in deze tijd geen luxe waar. Of men volgt dagelijks het Bijbelrooster van de 40-dagen gids. Tot slot las zij een lied voor uit het Liedboek.

Hierna nam Jaap Kruik het van haar over. Hij las een verhaal voor wat zich afspeelde in Costa Rica en waar de getallen 1 t/m 75 in verwerkt waren. Iedereen was erop uit om als eerste een rij 'Bingo' te hebben om zo een prijsje te mogen uitzoeken. De activiteitencommissie had echter een ander plan bedacht, namelijk om alle aanwezigen een keer te verwennen met een potje Tête à Tête narcisjes en een zakje paaseitjes. Zo kon iedereen bij thuiskomst alvast van het voorjaar genieten.

Na de pauze werd er gesjoeld, rummikub en mens-erger-je-niet gespeeld onder het genot van een hapje en drankje.

Aan het eind las Gerry nog een gedicht voor, wat hieronder geschreven staat, dankte zij iedereen voor zijn/haar komst en wenste allen wel thuis.

Vroeg in de lente

*De nachtvorst vangt de morgen, maakt haar kil
hoewel de lente al vroeg gras laat groeien
hoewel een enkele knop al barsten wil
het zonnelicht is helderwit, zo stil*

*is 't buiten, dat ik fluister waar ik loop
om met mijn stap geen stilte te verstoren
't is of ik mij in pure frisheid doop
Ik worstel en kom boven, nieuwe hoop*

*komt in mij, ik ontvang een nieuwe dag
mijn handen uitgestrekt om op te vangen
een dag waarin ik gaan en leven mag
dan sta ik stil omdat ik hardop lach...*

(geschreven door Joke Verweerd)

Uitnodiging lunch 21 mei

Dit voorjaar wil de activiteitencommissie van de Pastoraatsgroep 80+ weer een lunch voor u

verzorgen. De datum van deze lunch hebben wij vastgesteld op woensdag 21 mei in de Grote Zaal van Het Venster aan de Westerstraat 8a. U bent welkom vanaf 11.45 uur en de lunch zal tot ± 13.30 uur duren.

In verband met de nodige voorbereidingen en inkopen vragen wij vriendelijk of u zich van te voren wilt opgeven. Dit kan tot en met zondag 18 mei a.s. bij:

Janske Colijn
tel: 21 48 13 of 06-23952741

Gerry Eenkhoorn
tel: 23 091 of 06-23777437

Eventuele dieetwensen kunt u dan gelijk doorgeven. Aan het deelnemen van deze lunch zijn kosten verbonden. Daarvoor ontvangen wij graag een vrijwillige bijdrage van u bij het verlaten van de zaal.

Wij hopen weer velen van u mogen begroeten; zodat het een geslaagde lunch mag worden!

Ook als u onlangs 80 jaar bent geworden: schroom niet om u zich hiervoor aan te melden.

Namens alle leden van onze activiteitencommissie:

Gerry Eenkhoorn

Advertentie

DUBBEL
m o n t a g e



Uw professional voor klussen in huis

www.dubbelomontage.nl info@dubbelomontage.nl 06-17131375

Onthand door val

Dat de Schepper ons twee handen heeft gegeven getuigt van grote creativiteit. We merken dat elke dag. Wat kunnen we er veel mee. En zo verschillend. Van een heel klein schroefje indraaien tot het trekken van een kar. Van aanhalen van een ander tot wegduwen van die ander. Van strelen tot slaan, van openen tot ballen. Van je boterham snijden tot je veters strikken. Van je gezicht wassen tot je billen afvegen. Allemaal handwerk.

Als je -van opstaan tot slapen gaan- zou tellen hoe vaak je ze gebruikt, ben je voor de middag al de tel kwijt.

Heel bijzonder: handen zijn uniek. Ze zijn ons tweede gezicht. Als een of beide het niet doen ben je echt ont-hand.

Daar kan ik nu van meepraten. Door een val mag ik m'n ene arm vier tot zes weken niet gebruiken. Juist toen het leven weer wat gewoon leek te worden, viel ik.

Op een avond na de vesper en de rondgang langs de kruisweg o.l.v. pastor Owel liep ik naar huis. Ik nam de kortste route en dus over de donkere parkeerplaats van de Bernardus. Daar bleken biggenruggen van beton (dat woord had ik nog nooit gehoord) te liggen. Die zag ik niet, viel en kwam ik keihard op m'n



linkerkant terecht. Veel pijn. In het LUMC bleek de reden: schouder uit de kom en een armbreuk. Een val met nogal wat gevolgen voor het dagelijks leven. Lastig, maar niet dramatisch.

Dat ervaar ik wel bij de veranderingen op het wereldtoneel. Door de besluiten van president Trump valt er veel om en laat hij velen vallen. Afspraken, bondgenootschappen worden opgezegd, tariefmuren neergezet, hordes ambtsdrager worden naar huis gestuurd, rechters in kwaad daglicht gezet, recht verliest het van macht. Hij gaat gewoon z'n gang.

We kijken het aan... en kunnen niets doen. Of wel?

Net zoals zijn vriend, de Israëlitische leider, tekeer mag blijven gaan in Gaza.

We kijken het aan... en kunnen niets doen. Of wel?

Ook de man die Trump zozeer bewondert, Poetin, krijgt geen tegenspel. Terwijl elke dag en nacht Oekraïne wordt gebombardeerd en er weer burger slachtoffers vallen.

We maken het allemaal mee. Kunnen nooit zeggen, dat we het niet geweten hebben. Voelen ons er machteloos bij. Onthand.

Nooit in m'n leven heb ik de wereld om me heen zo ingrijpend zien veranderen. Dat maakt me zorgelijk. Is dat terecht of een kwestie van leeftijd?

In gesprek met de volgende generaties vraag ik me dat weleens af. Daardoor scherpt de vraag zich aan: hoe kun je nu een hoopvol mens blijven?

Zonder weg te kijken, zonder je te verschuilen in je eigen leventje? Dat vraagteken draag ik mee naar Pasen.

Op de avond van mijn val, liepen we langs de kruisweg in de St. Pancratiuskerk. We deden dat om ons bewust te zijn van de Veertigdagentijd. De weg van Jezus is verbeeld in 14 afbeeldingen, 14 statiën. Op elk er van zie je de handen van Jezus, steeds doen ze iets anders. Tot ze niets meer doen, dood zijn gemaakt. Uit de weg geruimd.

Laatste beeld: In het graf gelegd. Voor altijd onthand. Heel realistisch. Daar loopt

het toch vaak op uit. Dat zijn de feiten. Zie het Journaal.

Maar in de kerk is een ander verhaal, het Evangelie stopt niet, gaat verder. Daar laat de Opgestane zijn getekende handen zien aan de ongelovige Thomas.

“Kijk naar m'n handen, dan zie je dat *Ik* het ben.” Het laatste wat zijn leerlingen van hem zien, zijn... zegenende handen. Om ons daaraan te herinneren sluit elke kerkdienst ermee af. En worden wij erop uitgezonden onze wereld in als gezegende mensen.

Als vrije mensen, die zich door geen macht ter

wereld laten onderdrukken wat hebben onze handen dan veel te doen!

Tim Moll

PS: De lieve, meelevende reacties die ik afgelopen tijd kreeg voelden als uitgestoken handen, zwaaiende handen, een opgestoken duim. Dat doet me goed. Voelt verbonden op weg naar Pasen.

TM

Kerkenweekend bestaat 50 jaar!

Hemelvaartsweekend 2025 is het jubileumjaar van het Kerkenweekend! Sinds 1975 wordt er jaarlijks door een groep gemeenteleden een lang weekend gekampeerd met Hemelvaart. Hoewel deze groep in de loop van de jaren wat kleiner is geworden, blijft er een vaste trouwe kern en zijn er jaarlijks gemeenteleden die voor het eerst mee gaan.



Dit jaar vieren we het 50-jarig bestaan en willen we tijdens het Kerkenweekend op Hemelvaartsdag een jubileumdag houden. Hierbij is iedereen, zowel oud-kerkenweekendgangers als gemeenteleden die het leuk vinden om een dagje te komen, welkom om op donderdag 29 mei naar camping De Lucht in Renswoude te komen om dit jubileum met ons mee te vieren! We beginnen deze dag met de kerkdienst om 11.00 uur. Ds. Sietske van der Hoek gaat voor tijdens deze dienst midden op het kampeerveld waarna we koffie drinken met elkaar.

De rest van het programma voor deze dag zal bestaan uit een feestelijke middag vol spellen voor jong en oud, knutselen voor de kinderen, schminken en een gezamenlijk spel op het veld voor iedereen in het kader van het 50-jarig jubileum. De dag zal eindigen rond 20.30 uur na de vlaggenroof, het vaste programmaonderdeel op de donderdagavond, maar mocht u eerder naar huis willen dan kan dat natuurlijk ook. Voor het avondeten wordt gezorgd. Traditiegetrouw bakt heel Kerkenweekend pannenkoeken op Hemelvaartsdag. U hoeft alleen zelf een kampeerstoel, eventueel een tafel, beker, bord en bestek (en een paraplu voor als het regent) mee te nemen en voor uw eigen lunch te zorgen.

Om te weten hoeveel personen naar deze jubileumdag zullen komen, willen we u vragen om u voor 26 mei aan te melden bij de Kerkenweekendcommissie via onderstaand e-mailadres.

Inmiddels stromen de aanmeldingen al binnen, maar we hopen dat nog meer gemeenteleden het leuk vinden om langs te komen!

De commissie is ondertussen al volop bezig met de organisatie van dit jubileumjaar en het belooft weer een gezellig weekend vol leuke programmaonderdelen te worden!

Even de details op een rijtje: Kerkenweekend 2025 vindt plaats vanaf woensdag 28 mei om 20.00 uur t/m zondag 1 juni rond 13.00 uur. Allurepark De Lucht in Renswoude heeft weer het veld voor ons gereserveerd.

De kosten voor het Hemelvaartsweekend van woensdag t/m zondag zijn: volwassenen €64,- en kinderen vanaf 2 t/m 18 jaar €48,-. Dit is inclusief overnachtingen, excursie, diner op de zaterdagavond en diversen.

Wilt u zich aanmelden óf meer informatie over dit gezellige kerkenweekend, neem dan contact op met de Kerkenweekendcommissie via het e-mailadres.

Bij aanmelding graag in uw mail vermelden of u komt voor de jubileumdag of dat u zich aanmeldt voor het gehele Kerkenweekend.



Hopelijk tot ziens op het Kerkenweekend!

Met vriendelijke groet van de Kerkenweekend-commissie,

Tim Zwaan, Mark Cornet, Sjoerd & Debbie Schrama en Robert & Maaïke Vlugt
e-mail: kkwsas@gmail.com

Bid je (nog)?

Bidden hoort tot het centrum van geloven. Wie stopt met bidden, houdt vroeg of laat ook op met geloven, want het is eerder een intiem gesprek dan een monoloog. Als mensen ophouden met elkaar te praten dan is het einde van de relatie in zicht.

Nu is er rondom het gebed veel verlegenheid. Ook binnen de kerk weten velen van biddeloosheid. Daar zouden we elkaar best wat bij kunnen helpen door het er over te hebben en het te doen. Net als zwemmen en fietsen: bidden leer je door het te doen.

In het programma van Vorming en Toerusting hadden we dit voorjaar drie avond over bidden. Om ook wie er niet was of niet kon zijn, hierbij wat opmerkingen die te denken geven. Voor persoonlijk gebruik.

Tim Moll

- Bidden is niet gebonden aan bepaalde vormen, is niet alleen maar handen vouwen en ogen dicht. het kan een lied zijn, verzuchtingen, een protest, twintig keer God-nog-aan-toe, losse woorden of zinnen onder het werk of op de weg.
- Ook de vaste formules op de vaste tijden. En in kringverband de gebeden van de kerk mee zeggen.
- Bidden is - op welke wijze dan ook- de antenne uitzetten. Wie die antenne niet meer uitzet, kan tenslotte geen seinen van God meer ontvangen. Hij hoort alleen maar geruis.
- Bidden kun je alleen als je ook kunt luisteren. Hoe zou je met God kunnen spreken als je niet probeert Hem te kennen. God heeft het eerste

woord.

- Bidden is niet alleen vragen om wat je niet hebt. Van Israël kunnen we leren dat danken voor wat je wel hebt voorop gaat. Wellicht blijken we meer te hebben dan we dachten en zijn onze mogelijkheden groter dan we vreesden.
- Bidden is nooit vragen om de dingen waar je zelf wat aan kunt doen. Bidden voor arme mensen is een aanfluiting als we alles alleen voor onszelf willen houden. Bidden om een andere verhouding met mensen, je kinderen, je man of je vrouw, wie ook, is dwaasheid als je zelf geen stappen onderneemt. God zei allang wat we doen moesten.
- Bidden is niet allereerst God proberen te veranderen, naar je toe te keren, tot ingrijpen bewegen. De eerste die veranderen moet, ben ik zelf. De echte gebedsverhoring is een veranderd mens.
- Bidden is met God leren praten over de dingen die er toe doen. wat dat inhoudt, leert het 'Onze Vader', het gebed onderweg naar Gods toekomst. Leren bidden is de woorden van het Onze Vader in je opnemen, er vol van worden.
- Bidden doe je tenslotte nooit alleen. Biddend hoor je bij de gemeenschap waar Jezus voorgaat in gebed. In die gemeenschap wordt er gebeden ook als je het zelf niet kan of het om wat voor reden laat afweten. Een bemoedigende gedachte: Er wordt voor mij en namens mij gebeden. Het Onze Vader staat gelukkig in het meervoud.

College van Kerkrentmeesters

Giften

De opbrengst van de collectes voor de kerk bedroeg in februari €417,-

Buiten de collectes om ontvingen we afgelopen jaar een paar keer een bedrag uit een nalatenschap. Hieronder meer over nalaten aan de kerk.

Iemand die voor een ander een warmhoudzak had gemaakt kreeg hiervoor het bedrag van €25,00. Het bedrag is aan Het Venster gedoneerd.

Hartelijk dank voor al deze gaven.

Kerkbalans

De leden van de werkgroep Kerkbalans hebben ons bijgepraat over de werkzaamheden rondom de actie Kerkbalans 2025. Er is achter de schermen weer heel veel werk verricht. Woorden van dank zijn hier zeker op zijn plaats. Over het voorlopige resultaat bericht de werkgroep elders in 'Op weg'.

Laat na aan de kerk: dichtbij uw huis, dichtbij uw hart

"Ik mag er zijn wie ik ben." "Het is een plek waar ik God vind." "In de kerk kijken we naar elkaar om." "Ik vind er rust in de hectiek van alledag." Het zijn nog maar een paar uitspraken die iets laten zien van de waarde die onze gemeente heeft voor haar leden. In de kerk beleven en vieren we het geloof dat ons van generatie op generatie is doorgegeven. En dat mogen wij op onze beurt weer doorgeven aan onze kinderen en jongeren.

Samen kerk-zijn heeft grote betekenis! Voor ons leven vandaag, maar ook voor de toekomst. Het is de plek waar we samen bidden, zingen en nadenken over het leven. Waar we belangrijke momenten als geboorte en huwelijk vieren en troost vinden bij ziekte, teleurstelling of sterven. Als kerk zijn we dienstbaar aan elkaar: we zien om naar elkaar maar ook naar mensen in de samenleving om ons heen die onze steun nodig hebben.

Vindt u het belangrijk dat de kerk blijft bestaan? Ook wanneer u er niet meer bent? Dan is het misschien een mooi idee om er eens over na te denken of u wilt nalaten aan de kerk. Een bijzondere manier om te geven voor de kerk van morgen!

U kunt nalaten aan de kerk door onze gemeente op te nemen in uw testament. Naast kinderen, familie of vrienden laat u zo ook de kerk delen in wat u zelf mocht ontvangen. Zo draagt u met uw nalatenschap bij aan een kerk die ook in de toekomst een levendige gemeenschap vormt. Een gemeenschap die diaconaal en missionair aanwezig is in de directe omgeving. Wat u nalaat, krijgt zo een bestemming dichtbij uw huis en dichtbij uw hart.

Wilt u meer weten over de mogelijkheid om na te laten aan onze kerk? Neem dan contact op met de secretaris van het CvK.

Consistorie Dorpskerk

Wellicht is het opgevallen dat er de afgelopen tijd hard gewerkt is in de consistorie, maar het

kan ook zomaar zo zijn dat u er niets van gemerkt heeft. Dus hierbij een toelichting.

De Dorpskerk is een eeuwenoud gebouw dat we moeten onderhouden en voorbereiden op de toekomst. Daarom is de consistorie enigszins aangepast. Dat betekent, dat er nieuwe vloerbedekking ligt en er nu overgordijnen hangen voor wat meer privacy.



Ook de houten wanden zijn geverfd, wat Jaap de Ruijter en zijn zoon Arjen hebben gedaan. Beter kun je het niet hebben natuurlijk. Dus alles ziet er weer strak uit.

Het volgende project wordt waarschijnlijk de toiletgroep.

Deze is klein en voldoet niet meer aan de norm van deze tijd.

Verlichting begraafplaats

De lantaarnpalen op het middenpad van het kerkhof, het pad tussen de Dorpskerk en Het Venster, worden naar verwachting in het derde kwartaal van 2025 geplaatst.

Blik achter de schermen, opgemaakt door Marja Mantel

Deze keer richten we de schijnwerpers op het Kerkelijk Bureau. Wat gebeurt daar eigenlijk? We vragen het aan Theo Zandbergen. Al vele jaren de rots in de branding op deze plek. Eerst stribbelt hij nog wat tegen, omdat hij dacht niet echt ergens bij te horen, maar daar denken wij als het CvK toch anders over, al is hij misschien onze flexwerker.

Als Theo begint te vertellen, komen er heel veel zaken voorbij waar ik geen weet van had. Ik ga proberen het in het kort weer te geven.....

Door de jaren heen is er veel veranderd. Vroeger werd alles met de hand bijgehouden en opgeschreven. Bruidsparen die gingen trouwen moesten langskomen en dat gold voor veel meer zaken.

Nu gaat alles digitaal en begint Theo de dag zoals zo velen van ons met het checken van de mail. Zijn er nog wijzigingen, zoals overlijden, geboorten, verhuizingen, nieuw ingekomenen enz. Daarbij is het een grote hulp dat we aangesloten zijn bij het netwerk van de landelijke PKN.

Al deze informatie moet in de administratie worden verwerkt en diverse personen en werkgroepen moeten worden ingelicht. Dat de 'Op

weg' bezorgd wordt vinden we misschien vanzelfsprekend, maar ook dat moet georganiseerd worden.

Tekst moet worden aangeleverd, zoals verjaardagslijsten, verhuizingen, overledenen, nieuw ingekomenen enz. Voor de verspreiding wordt 'Op weg' uiteindelijk verdeeld over ongeveer 50 vrijwilligers die ervoor zorgen dat ze bij u in de bus vallen. Of het bestand met 'Op weg' wordt via e-mail naar u toe gestuurd, als u dat aangegeven heeft.

Dit is nog maar een kleine greep uit de vele zaken die voorbijkomen, want ook bij de actie Kerkbalans is hij betrokken. Theo zijn heeft zijn werkplek, welke hij deelt met Tom Wilbrink, inmiddels gevonden in Het Venster en vele weten hem daar te vinden voor een praatje en een kop koffie, net als ik.

College van Kerkrentmeesters
e-mail: secretaris.cvk@pgsassenheim.nl

Witte Donderdag

Toen Jezus wist nu is gekomen
het uur om door de nacht te gaan,
heeft Hij een linnen doek genomen
en water in een schaal gedaan.

Hij gaf ons zwijgende een teken
en kwam ons voet voor voet nabij,
Hij deed het water van Zich spreken,
het stort zich uit en reinigt mij.

Zo is de Heer een knecht geworden.
En tot de bodem toe gegaan
om ons met ootmoed te omgorden,
Hij doet ons Zijn geringheid aan.

Heer van mijn hart, U bent gekomen
de nacht door naar Uw grote dag,
ik heb in eenvoud aangenomen
dat ik U daarin volgen mag.

Actie Kerkbalans

In de afgelopen periode is de werkgroep Kerkbalans bezig om de Kerkbalans van 2024 af te ronden en daarnaast de toegezegde bedragen voor Kerkbalans 2025 verder te verwerken.

Kerkbalans 2024 en 2025

Hieronder kunt u de resultaten van 2024 en 2025 lezen.

Min. leeftijd	Max. leeftijd	Aantal		Totaal bedragen		Gemiddeld	
		toezeggingen	toezeggingen	toegezegd	toegezegd	toegezegd	toegezegd
		<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
20	29	49	31	€1.425,00	€1.290,00	€29,08	€41,61
30	39	37	29	€6.580,00	€4.732,50	€177,84	€163,19
40	49	74	50	€9.611,20	€6.880,50	€129,88	€137,61
50	59	127	95	€21.922,00	€20.499,00	€172,61	€215,78
60	69	180	151	€37.216,75	€34.290,00	€206,76	€227,09
70	79	200	177	€80.286,09	€68.256,72	€401,43	€385,63
80	89	154	124	€50.015,74	€47.040,08	€324,78	€379,36
90	>	<u>35</u>	<u>37</u>	<u>€16.133,76</u>	<u>€9.463,00</u>	<u>€460,96</u>	<u>€255,76</u>
TOTAAL		856	694	€223.190,54	€192.451,80	€260,74	€277,31

Tot nu toe is er in 2025 een bedrag van € 192.451,80 toegezegd; in 2024 was het totaal toegezegde bedrag

€ 223.190,54. Helaas is het resultaat, net als voorgaande jaren, weer gedaald. Wel zien we dat het gemiddelde toegezegde bedrag, net als vorig jaar, weer iets is opgelopen. Ook dit is een mooi resultaat! We willen u, namens het College van

Kerkrentmeesters, weer heel hartelijk bedanken voor uw bijdrage! Ook een groot woord van dank aan de vele vrijwilligers die ons steeds behulpzaam zijn!

Nog enkele feitjes van de afgelopen jaren op een rij:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Totaal toegezegd:	€192.451,80	€223.190,54	€233.030,30
Ontvangen:	€64.486,41	€221.218,98	€231.089,56
Nog te ontvangen:	€127.965,39	€1.971,56	€1.940,74
Aantal uitnodigingen:	974	1031	1005
Aantal deelnemers:	694	856	890
Deelnemers van uitgenodigd:	71%	83%	89%

Toezeggingsuitnodigingen:

- Totaal:	974	1031	1005
- Uitnodigingen brief:	529	645	787
- Uitnodigingen e-mail:	445	386	218

Betaalwijze:

- Automatische incasso	428	523
- iDeal	23	24
- Overig	243	309

De komende periode zullen de leden, die nog niet gereageerd hebben, nogmaals benaderd worden. We hopen de komende periode meer toezeggingen binnen te krijgen, waardoor we verwachten dat het toegezegde bedrag van 2025 zal oplopen.

Aan u dan ook de vraag als u nog niet gereageerd heeft of u dan het toezeggingsformulier wilt opsturen, digitaal wilt invullen of uw toezegging via de app PGSamen wilt doen. Voor onze gemeente is het van groot



belang om te weten op welke inkomsten we mogen rekenen. Want alleen dan kunnen we er rekening mee houden in ons financieel beleid en onze activiteiten uitvoeren. Daarom hopen we van harte dat u alsnog uw toezegging wilt doen, mocht u dit nog niet gedaan hebben.

Wij merken dat het ons veel werk scheelt als de Kerkbalans digitaal verstuurd kan worden. Ook als u uw toezegging doet via de PGSamen-app, gaat uw toezegging automatisch het systeem in, wat voor ons erg prettig werkt. Het is fijn om te zien dat de app ook dit jaar gebruikt is om de toezegging te doen! Wij ontvangen graag uw mailadres zodat u volgend jaar uw toezegging digitaal of via de app kunt doen. U kunt daarvoor een mail sturen met uw naam, adres en e-mailadres naar onderstaand e-mailadres. Ook voor vragen, opmerkingen over de Actie Kerkbalans kunt u uiteraard op dit mailadres terecht!

Met vriendelijke groet de werkgroep Kerkbalans,
Henk Brouwer, Saskia Vermeulen en Karen Zandbergen
e-mailadres: kerkbalans@pgsassenheim.nl



Vorming & Toerusting

Voorstelling rond 80 jaar bevrijding

Op donderdag 1 mei organiseert de Commissie Vorming & Toerusting de voorstelling 'Zelfs hier vind je nog een paar rechtvaardigen'. Deze wordt gehouden in de Protestantse Kerk van Warmond.

De voorstelling vertelt het verhaal van een Joodse leraar die zich in 1943 meldt bij de Joodse Ordedienst in kamp Westerbork. Zo hoopt hij het vege lijf te redden. De ontmoeting

met de zachtmoedige 'rebbe' Joshua Hirsch in barak 52 brengt echter een ommekeer in hem teweeg die hem noopt een daad te stellen, die zijn lot zal bepalen. Dit verhaal is gebaseerd op de novelle De nacht der Girondijnen van Jacques Presser.

In de dagen rond de viering van 80 jaar Bevrijding vertelt verhalenverteller Guido de Bruin dit aangrijpende verhaal over vuile handen, zuiverheid en moed in Westerbork.

De voorstelling begint om 20.00 uur en duurt een uur. Na afloop is er een collecte bij de uitgang voor de kosten van deze avond.

Namens de Commissie Vorming & Toerusting,

Arie Dwarswaard

Procanto zoekt zangers

In 2024 is het a-capella projectkoor 'Procanto' gestart door Paul Burgmeijer, samen met enkele leden van het voormalige Oecumenisch Kleinkoor Sassenheim.



Procanto richtte zich in eerste instantie op de muziek van de Engelse componist van kerkmuziek Philip Stopford en gaf dit voorjaar twee goedbezochte uitvoeringen in Lisse en Sassenheim. Bij de laatste uitvoering was de componist zelfs aanwezig, speciaal overgekomen uit Engeland vanwege de bijzonder band die hij heeft met de leden van het projectkoor.

Het succes van het eerste seizoen smaakt naar meer, dus zoekt Procanto nieuwe leden om nieuw repertoire in te studeren. We zoeken zangers – het liefst met koorervaring – die in een 15-tal repetities mooie kerkmuziek willen instuderen van componisten als Karl Jenkins, Henry Purcell, William Byrd en Thomas Tallis. Omdat de gezamenlijke repetities beperkt zijn is het noodzakelijk dat je ook thuis studeert.

We streven ernaar om van elke stemgroep vijf leden te hebben en zijn op zoek naar sopranen, altten, tenoren en bassen. We oefenen op woensdagavonden in de Dorpskerk van Sassenheim in de periode van eind september tot februari.

Heb je interesse? Stuur dan een mailtje aan Paul Burgmeijer op het onderstaand e-mailadres en wie weet zing je in februari 2026 mee in ons volgende concert!

e-mail: kleinkoor@gmail.com

Rondom de kerkdiensten

Stille Week

In de Stille Week zorgen we voor een rode draad met de zogenaamde "Ik ben"-woorden van Jezus.

- **Op Witte Donderdag** lezen we met de woorden "Ik ben de ware wijnstok" en "Ik ben het levend brood" uit het evangelie volgens Lucas wat er met Jezus gebeurde op de vooravond van zijn dood: avondmaal, verraad, arrestatie en de loochening van Petrus. We delen samen brood en wijn. De kleur van deze dienst is wit. Er zullen witte bloemen zijn. De dienst begint om 19.30 uur. Voorganger is Sietske van der Hoek



- **Goede Vrijdag**, kruis en bloemen: goed om te weten. Op Goede Vrijdag is het thema "Ik ben de

Goede Herder". Ellis Ezinga is de voorganger. Canticum Vocale zingt onder leiding van Ad de Jooide.

Voorin de kerk zal een kruis geplaatst worden. Mooi gebruik is, dat ieder die wil, bloemen in kan leveren, die op Paasmorgen in het kruis worden gestoken. Nieuw is, dat u Goede Vrijdag al bloemen mee kunt nemen, om ze bij het verlaten van de kerk bij het kruis te leggen. Ook de bloemen uit de dienst van Witte Donderdag leggen we bij het kruis, zoals je bloemen mee brengt naar een begrafenis. Deze bloemen worden die avond nog in vazen gezet. Ook is het mogelijk om Stille Zaterdag bloemen af te leveren bij de Dorpskerk, tijdens de openstelling van de Dorpskerk (12.00 uur tot 15.00 uur). Op Paasmorgen zullen de bloemen gebruikt worden om het kruis te versieren. Doet u ook mee?

- **Stille Zaterdag** lezen we verschillende stuk-

ken uit de Bijbel, onder het motto “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven”. We lezen over de schepping, de zondvloed, de uittocht uit Egypte, uit de profetieën en uit het Opstandingsevangelie. Deze zaterdag is extra bijzonder omdat er twee kinderen gedoopt worden: Teun Lagendijk en Oliver van den Berg. Teun zal zelf de doopvragen beantwoorden en doet daarmee dus tegelijk belijdenis. Heel bijzonder als je 13 bent. Het wordt een feestelijke dienst. De dienst begint om 21.30uur. Voorganger is Sietske van der Hoek



Paasmorgen

Op paasmorgen vieren we volop Pasen. Eerst is er een feestelijk Paasontbijt in Het Venster. Het kruis zal versierd worden met de door u meegebrachte bloemen. We lezen uit het evangelie volgens Lucas. De dienst begint om 10.00 uur. Voorganger is Ellis Ezinga.



Als je tijd hebt voor iemand,
kijk dan niet op de klok.

In de stilte (herdenking 4 mei)

In de stilte zingt een merel
zingt een merel argeloos zijn lied
zingend helpt hij mij te zwijgen
want ik weet niet hoe ik zingen moet
ik ben stil ik sta hier te gedenken
peilloos leed en eindeloos verdriet
zoveel namen en verspilde levens
maar de merel zwijgt gelukkig niet.

In de verte zingt een merel
zingt een merel mateloos zijn lied
over stukgeschoten huizen
over lange rijen graven uit
maar de mensen komen om te zwijgen
al hun hoop in tranen weggesmoord
en hun toekomstbeeld werd afgenomen
zingt een merel zijn bevrijdend lied

Als de stilte straks voorbij is
als het leven zomaar verder gaat
Zal de stilte bij mij blijven
zal er stilte klinken in mijn lied
Ik zal zingen, zingen als die merel
hemelhoog boven het onrecht uit
zonder angst zing ik een lied van liefde
Ik ben stil maar zwijgen zal ik niet.

tekst: Egbert van der Weide
melodie: Scëti, Kungs
www.youtube.com/watch?v=VPW6GWdU3mE

Kerkdiensten	Dorpskerk	
<i>zondag 17 april</i> <i>Witte Donderdag</i>	19.30 uur collecte	Viering maaltijd van de Heer ds. Sietske v.d. Hoek 1 ^e Nood in de wereld 2 ^e Diaconie + Kerk
<i>zondag 18 april</i> <i>Goede Vrijdag</i>	19.30 uur m.m.v.	Kruiswake ds. Ellis Ezinga Canticum Vocale
<i>zondag 19 april</i> <i>Stille Zaterdag</i>	21.30 uur	Veertigdagentijd III ds. Sietske v.d. Hoek In deze dienst worden Teun en Oliver gedoopt
<i>zondag 20 april</i> <i>Pasen</i>	10.00 uur collecte oppasdienst	Pasen ds. Ellis Ezinga 1 ^e Kinderen in de Knel - Kenia 2 ^e Diaconie + Kerk Wil de Ruijter / Rosemarijn v. Drimmelen / Tess Koning
<i>zondag 27 april</i>	10.00 uur collecte oppasdienst	ds. M.J.T. Burema (Leidschendam) 1 ^e Kinderen in de Knel - Afrika 2 ^e Diaconie + Kerk Marianne de Nooij / Sofie of Anne Lutjeboer
<i>zondag 4 mei</i>	10.00 uur collecte oppasdienst	ds. Ellis Ezinga 1 ^e MUP 2 ^e Diaconie + Kerk Hanneke Jellema / Leia Poot
<i>zondag 11 mei</i>	10.00 uur collecte oppasdienst	ds. T. Moll 1 ^e Nood in de wereld 2 ^e Diaconie + Kerk Gerry Eenkhoorn / Wil de Ruijter
<i>zondag 18 mei</i>	10.00 uur collecte oppasdienst	Viering Maaltijd van de Heer ds. A.A van Houwelingen (Noordwijk) 1 ^e Avondmaalscollecte 2 ^e Diaconie + Kerk Lily Kruik / Mieneke Zwaan

- * Elke zondagochtend is er een Oppasdienst in Het Venster voor kinderen van 0 t/m 3 jaar en wordt er voor kinderen van de basisschool Kinderdienst gehouden
- * Als u zelf moeilijk naar de kerk kunt komen, is er een autodienst die u ophaalt en weer thuisbrengt. Daarvoor kunt u zich aanmelden per e-mail: autodienst@pgsassenheim.nl of per telefoon: 78 53 89



KERKENWEEKEND 50 JAAR!

HEMELVAARTSDAG 2025: EEN DAG FEEST OP DE CAMPING

Al sinds 1975 kamperen we tijdens het Hemelvaartsweekend met elkaar, ook dit jaar. Op donderdag 29 mei 2025 hebben we groot feest waar iedereen welkom is een dag langs te komen!



11.00u kerkdienst

Ds. Sietske van der Hoek gaat voor tijdens deze kerkdienst midden op het veld. Stoeltje mee, luisteren, zingen én daarna koffie drinken met elkaar.



12.00 - 17.00u spelletjes

Een feestelijke middag vol spellen voor jong en oud. Knutselen voor de kinderen, een gezamenlijk spel op het veld voor iedereen, schminken en plezier!



17.00u pannenkoeken eten

Traditiegetrouw: Heel KKW bakt pannenkoeken! Dus pannenkoekenmix klaar, gezellig bij elkaar, bakken maar! Voor de daggasten wordt ook gebakken.



19.30u vlaggenroof

Lange broek en dichte schoenen aan, op naar het bos. Pak de vlag van de tegenstander en ga voor de winst!



MEENEMEN:

Kampeertoel, beker, bord en bestek + eigen lunch

Camping De Lucht
Barneveldestraat 49
Renswoude

VOOR INFO EN OPGEVEN:

Stuur voor 26 mei een e-mail naar kkwsas@gmail.com